



LEDARE

Evangeliets budbärare

BETRAKTELSE

Kvar i Betlehem

PROJEKT I FOKUS

Förföljd kyrka i Centralasien

REPORTAGE

Hopp till kvinnor i arabvärlden

MISSIONSSATSNING

Glädjebud till de fångna

NYHETER

Noreas utseende i förnyelse





**MEDIEMISSION ÖVER ALLA GRÄNSER
– TILL TRO, LIV OCH EFTERFÖLJELSE.**

NOREANYTT

Tidningen utkommer med 3 nr/år.
Frivillig prenumerationsavgift: 150 kr/år

REDAKTÖR

Rebecka Lordhem

ANSVARIG UTGIVARE

Per Runeson

GRAFISK FORM

Norea Sverige / Design för Livet

TRYCKERI

Tryckeriet i Älmhult
www.atryck.se

OMSLAGSBILD

Foto: Tijana Drndarski, Unsplash

NOREA SVERIGE

Östergatan 20
262 31 Ängelholm
Telefon: 0431-41 47 50
norea@noreasverige.se
www.noreasverige.se

NOREAS STYRELSE

Per Runeson, Rebecka Hector, Gunilla
Bäcks, Arvid Birgersson, Marianne Björk
Kjellgren, ledamot med namnsekretess.

ORG. NUMMER

837600-8531

GE EN GÅVA

PlusGiro: 52 41 80-7
Bankgiro: 5896-5831
Swish: 1235142054

Om gåvor ges till specifika ändamål,
som ligger utanför våra projekt, eller om
insamlingsbehovet blir fyllt, förbehåller vi
oss rätten att använda gåvorna för andra
liknande ändamål.

GÅVOR FRÅN UTLANDET

IBAN: SE44 9500 0099 6026 0524 1807
BIC/SWIFT: NDEASESS

Evangeliets budbärare

Varför basunerar Gud inte ut evangeliet om Jesus på himmelens skyar eller på något annat spektakulärt sätt som alla kan se och imponeras av? Norrskenet är t.ex. ett himlafenomen som väcker uppmärksamhet. Människor reser långa vägar för att se det och tidningarna fylls av notiser när det visar sig i sydligare nejder.

Vi vet inte varför Gud i sin vishet har valt att använda begränsade människor som budbärare, men en ledtråd kan vi få i julevangeliet (Luk 2: 1-20). Evangelisten Lukas berättar om herdarna som låg ute på marken och vaktade sin hjord om natten när ett spektakulärt himlafenomen visade sig: "Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem". Reaktionen på detta blev att de blev mycket rädda.

När ängeln hade lugnat dem med sitt glädjebudskap om att frälsaren, Messias var född, skyndade de iväg till Betlehem för att med egna ögon få se det som hänt. Då blev herdarna i sin tur budbärare och berättade "vad som hade sagts till dem om detta barn". Reaktionen på deras budskap blev i sin tur häpnad och förundran, men inte rädsla.

Det är som att det oerhörda budskapet om att Gud blir mänskliga behöver "transformeras" till mellanmännisklig nivå för att vi ska kunna ta emot det. En människas erfarenhet av mötet med Jesus talar till en annan människa på ett språk och med en ton som vi kan förstå och ta emot. Det behöver i alla fall översättas till andra språk och kulturer för att kunna bäras fram.

Så översätts och förmedlas evangeliet i Noreas verksamhet, i Sverige genom program till olika målgrupper, och internationellt via våra samarbetspartner TWR och SAT7. Genom budbärare som själva förvandlats av det himmelska budskapet bärs budet vidare till kvinnor och män, unga och äldre, på olika språk och i olika kulturer. Här får du också vara med, i ditt grannskap och ut över hela världen!

**Genom
budbärare
som själva
förvandlats av
det himmelska
budskapet
bärs budet
vidare.**



Per Runeson
Ordförande

Kvar i Betlehem



"Le massacre des Innocents"
Målning av
Nicolas Poussin,
1620-talet.

Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.

(Luk 1:46-48)

Så hade hon uttryckt sig, Maria, för några månader sedan. Hon hade fått ett uppdrag av Gud själv. En ängel från himlen hade kommit till henne med ett budskap. Till henne. Maria från Nasaret. Och allt hade blivit som ängeln hade sagt. Barnet som han hade lovat henne hade börjat växa i hennes inre och hennes tacksamhet mot Gud hade varit stor.

Så småningom föddes den lille pojken. Den dagen var för alltid bevarad i hennes hjärta: de vänliga människorna i Betlehem, herdarna som kom på besök, berättelsen de bar med sig om en änglakör. Men viktigast och störst var ändå barnet. Hennes lille pojke. Guds son.

Och tecknen fortsatte. Mötena med Symeon och Hanna i templet kändes heliga, och i går blev allt mäktigt på ett nytt sätt. Rika, lärda män från främmande land hade sökt upp dem. De hade fantastiska presenter med sig till pojken. Guld. Rökelse. Myrra. Kan ni tänka er? Kungliga gåvor till en pojke som fått läggas i en krubba när han föddes.

Men det var i går. Innan Josef hade väckt henne. Nu var de snart framme vid kusten och Via Maris – Havsvägen – den stora handelsrutten mot Egypten. De hade

varit på resa halva natten och hela dagen. Kanske red Maria på en åsna, även om inget riddjur nämns i bibeltexten. Långt bakom dem – hoppades de i alla fall – fanns hotet från drömmen: Herodes jagade dem. De var trötta och rädda, men de måste ta sig till Egypten, bort från Herodes maktomäner.

Deras brott var att de kommit för nära Kristus.

Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Kvar i Betlehem fanns alla andra familjer. De som inte kommit undan. »Rop hörs i Rama.« Alla pojkar upp till två års ålder hade dödats av ockupationsmaktens soldater. Kanske hade några av de förtvivlade mammorna varit med vid Marias förlossning – hjälpt till, hållit den nyfödde

frälsaren i sina händer. Kanske var någon av fäderna som förlorat sin son en av herdarna som prisat och lovat Gud för vad de hade fått höra och se. Allt hade varit så som det hade sagts dem, men allt blev inte som de hade trott. Deras brott var att de kommit för nära Kristus. »Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt«, det var de ord som änglahären hade använt. (Luk 2:14) Jag kan inte låta bli att undra över hur invånarna i Betlehem under åren som följde fick ihop allt som hänt. Och vad de tänkte om änglabesöket.

Vi har många syskon i tron som lever på platser där det än i dag är ett brott – juridiskt, religiöst eller kulturellt – att komma för nära Kristus. Våra vänner i Turkmenistan reflekterar i en rapport till oss under det gångna året: "När är en kyrka stark? Jesus säger: 'Se, jag sänder er som får in bland vargar.' Att inte komma dit där vargarna finns gör kyrkan och dess medlemmar svaga."

Texten är ett bearbetat utdrag ur mitt bidrag till boken "Guds barns trygghet, vol 1".

David Castor
Missionsledare



Förföljd kyrka i Centralasien

Fem länder på ett område som är avsevärt större än Indien är hem åt 67 miljoner människor fördelade på 32 folkgrupper i en region som brukar kallas Centralasien. Gemensamt för de fem länderna är att de historiskt och kulturellt har starka band till de persiska och turkiska rikena med Islam som huvudsakligt religiöst system och att de under större delen av 1900-talet ingick i Sovjetunionen med påtvingad sekularism och ateism. På kommunismens fall följde en kort tid av religiös frihet, men snart ersattes sovjetstatens förtryck av ett annat, mer folkligt förankrat, när islam blev den prioriterade tron i regionen.

För Norea har regionen de senaste åren blivit alltmer prioriterad. För närvarande stöder vi, genom Trans World Radio (TWR), två program: Power in Persecution och Women of Hope.

Första registrerade kyrkan i Karakalpakistan

Karakalpakistan ligger i västra Uzbekistan. Regionen är ungefär lika stor som Sverige söder om Norrland och har något fler invånare än Stockholms tätort. De kristna utgör en försvinnande liten del av befolkningen. I sin senaste rapport därifrån skriver vår kontaktperson:

”Situationen för de troende i Karakalpakistan är ljusare än tidigare. Vi tackar Gud för att vi äntligen har en registrerad kyrka. Nu kan de troende mötas utan att det är ett brott mot lagen. Det betyder förstås inte att förföljelsen är borta. Precis som tidigare är oregistrerade kyrkor som möts i hemmen olagliga. Man får fortfarande inte ha en bibel hemma; den får bara läsas i kyrkan. Man får inte berätta om Kristus någon annan stans än i kyrkobyggnader. När myndigheterna gör efterforskningar och kontroller presenterar de flesta troende sig som medlemmar i den enda registrerade kyrkan, även om de tillhör andra församlingar.”



Foto och montage: David Castor



Foto: David Castor

Tron mognar av förföljelse

Turkmenistan är lite större än Sverige och täcks till största delen av öknen Karakum. Landet är ett av världens mest slutna, med obefintlig pressfrihet och omfattande korrupktion. Av drygt fem miljoner invånare tillhör 89 procent sunnitisk islam och cirka 9 procent den rysk-ortodoxa kyrkan. De protestantiskt kristna är få.

Vårt turkmeniska program riktar sig till förföljda kristna. Vår medarbetare i Centralasien berättar: ”Våra lyssnare vittnar om att Gud hjälper var och en att klara svåra skeden i livet. Vi är glada över möjligheten att sända 'Power in Persecution' på turkmeniska. Det är till stor uppmuntran för dem som just nu lider av förföljelse. Vi vill genom dessa program visa för lyssnarna hur Gud, den allsmäktige, tar hand om sitt folk och att genom motstånd kan vi stärkas i tro.

Det är märkvärdigt att kyrkorna i vårt land växer – där det finns förföljelse finns också väckelse och tillväxt. Förföljelsen manar människor att söka sig närmare Gud och att tillbringa mer tid med honom. Tiden tillbringad med Gud skänker växande tro och andlig mognad. Sedan finns alltid svaghet också i kyrkan; den visar vad det är att leva med Kristus. När är en kyrka stark? Jesus sade: 'Se, jag sänder er som lamm in bland vargar.' Att inte röra sig bland vargar gör kyrkan och dess medlemmar svaga.”

Uzbekisk biskop

Programmet Power in Persecution sänds även på uzbekiska, majoritetsspråk i Uzbekistan och minoritetsspråk i flera angränsande länder, däribland Afghanistan. Uzbekistan är lika stort som Sverige och är med cirka 30 miljoner invånare det folkrikaste landet i Centralasien. De kristna är få och i huvudsak ryssar, men där finns ändå en del troende uzbeker. Nyligen utsåg en av landets kyrkor för första gången en uzbek till biskop.

Noreas kontakt i Uzbekistan berättar om en upplyftande händelse: ”Gud skänker möjligheter att tjäna inte bara uzbeker utan även andra folk. Till exempel döptes några afghanska bröder hos oss under våren 2021. Afghanerna tog kontakt med några kristna uzbeker för att få bli döpta, eftersom det är i det närmaste omöjligt inne i Afghanistan. I stället kom de över gränsen till Uzbekistan och våra bröder döpte tio av dem, som vi fortsatt håller kontakt med.”

David Castor
Missionsledare

Röster från Centralasien

Vill du ge en gåva till Noreas arbete i Centralasien? Märk din inbetalning med referensnummer 48.

Bibelverserna berör

Introduktionen av Women of Hope-kanalen på Telegram¹ gjorde mig väldigt glad. Det betyder att ni bryr er om hur kvinnor har det. Kanalen hjälper kvinnor att växa andligen, ger oss andligt stöd, uppmuntrar oss i våra vardagssysslor och påminner oss om vårt enda hopp – Herren. Bibelverser kompletterar varandra. Till exempel delades den 12 maj Jakobs brev 1:19 och nästa dag Hebreerbrevet 12:14 och det blev en logisk fortsättning. Varje dag låter Gud mig veta genom sitt ord vad han förväntar sig av mig.

Jag tycker också om att man kan kommentera till varje avsnitt. Det är mycket värdefullt för folk som tycker om att tycka till. Vi är kvinnor och vi älskar att berätta vad vi tänker på. Jag lär mig mycket från Women of Hope. Bibelverserna i programmen berör mig och därför vill jag kommentera dem. Programmen berör både bibliska och utombibliska ämnen på ett bra sätt. Alltihop vävs samman så att det världsliga och det andliga hänger ihop. Jag tror att det är ett bra sätt att presentera bibelämnena för kvinnor.

Jag tyckte om "Evas dagbok". När jag lyssnade kunde jag inte låta bli att tänka på kvinnor i vår tid. Jag började tänka på mina egna svagheter och misstag och analyserade dem. Women of Hope-programmen skänker kvinnor hopp. Tack till alla som arbetar med dem.

Kvinna i Centralasien

¹. Telegram är ett socialt medium för mobiltelefon.



Foto: "Carpetblogger", Flickr

Tillbaka till tron

"En gång åkte vi och besökte en familj. De tog emot Kristus för länge sedan, men förföljelser hade hindrat dem från att växa i tro och de hade slutat att gå i kyrkan. När vi hälsade på dem gav vi dem en radio med programkort. Nästa gång vi kom dit mötte vi dem på mycket gott humör. Att ha lyssnat på programmen hade inneburit en så stor inspiration att deras tro var väckt igen. Hela familjen pratade ivrigt om radioprogrammen. De sade att det verkar som att varje avsnitt är skrivet för dem. Genom programmen har de funnit svar på flera av sina frågor, och det är de lyckliga över. Tack och må Gud ytterligare välsigna er."

lyssnare i Uzbekistan



Tiden är nu

Vi besökte en gång våra bröder och systrar i en annan stad. På kvällen bjöd värden in sina släktingar och vi samtalade och predikade för dem. När de andra gick stannade en ung man kvar för att lyssna till Guds ord. När bröderna erbjöd honom att ta emot Jesus som sin herre och frälsare sade han att han behövde tänka på saken. Då kom jag ihåg avsnittet "Tiden att bestämma sig är nu". Jag berättade om innehållet, och efteråt frågade bröderna: "Vill du fortfarande tänka på saken?" Han svarade genast att han tänkt färdigt och tog emot Jesus i sitt liv, omvände sig från sina synder, och började tro. Nu kommer han regelbundet till gudstjänsterna och har börjat berätta om evangeliet för andra. Jag har hört att han brukar använda frasen: "Tiden att bestämma sig är nu".

lyssnare i Centralasien

Inga bilder och namn i Noreanytt har något samröre med de verkliga personerna.



Foto: Jan Tjabel

Vill du ge en gåva till Noreas arbete i Mellanöstern? Märk din inbetalning med referensnummer 44.



Hopp till kvinnor i arabvärlden

” Jag älskar att se hur motståndskraftiga människor är. Trots att vi bor i en region med politisk, ekonomisk och religiös oro stannar kristna kvar i landet och uthärdar utmaningarna med kärleksfulla hjärtan och öppna händer för att hjälpa andra”, säger Joud*, producent och samordnare för TWR Women of Hope. Familjen tillhör den kristna minoriteten i ett land i Mellanöstern där 98 procent är muslimer. ”Oavsett alla rörelser som har ’befriat’ kvinnan, gjort henne till ledamot i parlamentet och högutbildad är denna procentandel minimal. Faktum kvarstår att flickor föds till att bli fruar, mammor och hushållerskor och tillåts varken att utbilda sig eller göra karriär.”

Regionen har drabbats hårt av kriser och konflikter. Enligt FN lever en femtedel av invånarna i Mellanöstern och Nordafrika i extrem fattigdom. Pandemin

har förvärrat situationen. Exceptionella värmeböljor och förändrade regnmönster slår hårt mot befolkningen och den biologiska mångfalden. Detta är en latent källa till nya konflikter i en region där befolkningen ökar snabbt.

Joud lyfter fram berättelsen om den samariska kvinnan. Jesus förvandlade hennes liv och hennes syn på sig själv. Skammen försvann och hon gick in i staden för att dela med sig av sitt ”nya fria liv” med människor hon mötte (Joh. 4).

Under tiden som marginaliseringen av kvinnor fortgår höjer Women of Hope rösten för tusentals röstlösa kvinnor i arabvärlden. Producenterna väjer inte för problem som kvinnor har, men fokus ligger på kvinnors styrkor och möjligheter. Det påverkar inte bara lyssnarnas liv utan på sikt även deras familjers liv och hela samhället.

”Vi betonar deras värde som Guds unika skapelse och som döttrar till kungars Kung. Oavsett hur denna föränderliga värld vill hjärntvätta kvinnor med sitt giftiga budskap om vem hon är, så finns det ett tidlöst och oföränderligt budskap från Fridsfursten själv: *Jag har älskat dig med evig kärlek. På mina händer har jag upptecknat dig. Jag ser och känner din smärta. Du är dyrbar och älskad.* I en kultur som marginaliserar kvinnan, förödmjucar hennes förmåga att tänka, undergräver hennes känslor, tystar henne, förbjuder henne att drömma och gömmer henne för omvärlden är detta sanningen som arabiska kvinnor behöver höra. Hur hoppplöst det än kan verka, behöver de få veta att de är älskade av Frälsaren som kan förvandla, ge hopp och en framtid”, säger Joud och berättar vidare om den viktiga roll som

”Vi betonar
deras värde
som Guds
unika skapelse
och som
döttrar till
kungars Kung.”



Foto: Sebastian Yepes, Unsplash



Foto: Hasan Almasi, Unsplash

sociala medier spelar i interaktionen mellan lyssnare och uppföljningsteam. ”Det är fantastiskt att se hur kvinnorna öppnar sig. Åtskilliga ger sina hjärtan till Jesus, medan andra behöver lite mer tid på sig. En del är rädda för konsekvenserna som väntar dem.”

Hon berättar om Leena* från en by i Algeriet. Pappan övergav familjen när hon var liten. Rädsla präglade hennes uppväxt. Mamman arbetade för att kunna sätta bröd på bordet. Leena och systemen skötte hushållssysslorna. Övergivenheten var total. De blev berövade sina grundläggande rättigheter. Deras farbröder sa sig vilja hjälpa och flickorna flyttade in hos dem. Systrarna utsattes för misshandel och övergrepp. Leenas hjärta krossades. När hon var 30 år upptäckte hon programmet ”Hopp till dig” på Facebook.

Joud avslutar med att citera vad Leena skriver: ”Jag är rädd för män som kommer att utnyttja mig. Jag är rädd för kvinnor som inte är äkta. Min mamma älskar mig inte utan slår mig. Vem kan jag lita på? Jag är rädd för Allah som tillät all smärta i mitt liv. Jag är vilsen, förlorad och ensam. Jag har ingen jag kan dela detta med. Jag är trött på livet. Men så hittade jag en sida på Facebook som heter Hopp till dig. För första gången i mitt liv upplevde jag att det finns ett verkligt hopp. Detta hopp kan också bli mitt. Jag hörde om Jesu kärlek och hur han gav hopp till den samariska kvinnan. Han känner min smärta. Jesus är kärleksfull och jag är värdefull för honom. Jag vill att min kärlek till honom ska växa, eftersom bara Jesus älskar mig för den jag är. Facebooksidan, Hopp till dig, länkade mig till andra radioprogram som ni sänder

så att jag kan lära mig mer om Jesus, evigt liv och kristendomen som jag aldrig tidigare har hört något om. Tack Women of Hope och TWR för att ni visade mig detta. Ni är en källa till hopp!”

* Namnen är ändrade.



Maggan
Johansson
MediemiSSIONÄR

Vill du ge en gåva till Noreas arbete i Uzbekistan? Märk din inbetalning med referensnummer 51.

Glädjebud till de fångna

Foto: Denis Oliveira, Unsplash

Beleza, Massawa, Kuluku, Keren och förstas Asmara är ortsnamn som klingar bekant för många svenska missionsvänner. Platserna ligger i Eritrea och har lyfts fram i åtskilliga missionsaftnar, kollekttal, bönebrev och föredrag i långt över hundra år. Dit, och till andra platser i Eritrea, har missionsmedel gått och där har evangelium förmedlats genom sjukvård, skola och förkunnelse. Människor har kommit till tro på Jesus och skaran av människor som vi får kalla syskon i tron har vuxit. Och än i dag får eritreaner för första gången höra om den gudomliga nåd som genom Kristus skänks människan, en nåd som innebär att vi är älskade över allt förstånd och gjorda till Kristi medarvingar. En del får höra de fantastiska nyheterna i någon av de kyrkor som grundats av svenska missionärer. Eller av dem som mött svenska missionärer. Eller av dem som mött dessa. Andra får höra det fantastiska i sina radioapparater, kanske långt från någon kyrka. Eller i alla fall långt från någon kyrka där nådebudet, till just dem, lyckas tränga igenom kulturburna riter i den eritreanska ortodoxa folkkyrkan.

Svenska missionshjärtan hyser stor kärlek till landet Eritrea och till de folk som bor där. Men Eritrea har också en annan sida. Den folkrättsliga situationen

i landet är bland de sämsta i världen. När människorättsorganisationer räknar upp problem i Eritrea blir listan lång och allvarsam:

- Omfattande straffrihet för pågående såväl som tidigare brott mot mänskliga rättigheter.
- Godtyckliga arresteringar och opreciserade fängslanden.
- Brott mot rätten till rättvisa rättegångsförhandlingar, inklusive försvarsadvokat.
- Försvinnanden.
- Brist på information om försvunna personer.
- Tvångsrekrytering av tusentals skolungdomar, ofta barn, varje år till landets förtryckande militär.
- Fortsatt påtvingad militärtjänst - rekryter från 1994 har fortfarande inte skrivits ut.
- I militärtjänsten ingår tortyr, sexuellt våld mot kvinnor och flickor samt tvångsarbete.
- Fri oberoende press saknas helt och 16 journalister hålls fångna utan rättegång, flera ända sedan 2001.
- Allvarliga inskränkningar i personlig frihet inklusive begränsningar i åsiktsfrihet, yttrandefrihet, föreningsfrihet, mötesfrihet och religionsfrihet.

Eritrea blev självständigt i början av 1990-talet och sedan dess regeras landet av president Isaias Afewerki och hans parti, "Folkets front för demokrati och rättvisa". Inga andra politiska partier är tillåtna och inga demokratiska val har hållits, det styrande partiets namn till trots.

Fyra trosinriktningar är tillåtna i landet. Förutom den lutherska kyrkan, med rötter i svensk mission, och den eritreansk-ortodoxa majoritetskyrkan så är det den romersk-katolska kyrkan och islam, dit nästan halva befolkningen räknas. Den som samlas till kristen tillbedjan eller som berättar om kristen tro utanför ramen av de godkända kyrkorna riskerar repressalier. Men även de registrerade kyrkorna drabbas av den totalitära statens kontrollanspråk.

Norea bidrar tillsammans med våra systerorganisationer i Norge, Danmark och Finland till att sända radio på språken tigrinja och kunama. Även produktionen av programmen som vi sänder sker med stöd från Sverige, genom EFS mission.

David Castor
Missionsledare

Noreas utseende i förnyelse

Bönebrev skickas som små häften

I flera kulturer begränsas kvinnors möjlighet att påverka sitt liv. Att bryta sig ur eller upptäcka nya kulturella och religiösa tankar utanför sin egen familj är svårt. Runt en tredjedel av världens kvinnor beräknas utsättas för våldshandlingar. I denna hopplöshet kan Jesus Kristus ge en hållbar förändring och ett bestående hopp. TWR Women of Hope och dess samarbetspartners ger redskap och sprider evangeliet till kvinnor genom program som är skraddarsydda för kvinnor. En månatlig bönekalender sammanställs utifrån insamlade förbönsämnen på missionsfältet och Norea översätter den till svenska. Tidigare har kalendern postats som brev men ges nu ut som ett litet adresserat häfte. Prenumeranterna är med och ber i den globala förbönen för världens kvinnor.

Har du också ett hjärta för kvinnor och bön? Anmäl dig genom att skicka ett mail till woh@nreasverige.se så skickar vi hem bönekalendern helt gratis.



Noreanytt har nytt utseende

Under hösten har Norea tagit sig an projektet att ge Noreanytt ett nytt utseende. Den tidning du läser just nu är den första med den nya designen. Under kommande året kommer vi att fortsätta putsa vidare på utformningen och tar gärna emot tips på ämnen som du vill att tidningen behandlar. Tipsa oss gärna om önskat innehåll genom att skicka ett mail till norea@nreasverige.se.

Webbsidan görs om

Bakom kulisserna pågår en ombyggnation av vår webbplats www.nreasverige.se. Vår förhoppning är att den nya webbplatsen ska inspirera besökare att ta del av vårt växande utbud samt ge en tydlig bild av vad Norea gör. Vi hoppas också att den nya webbplatsen ska locka volontärer att arbeta med oss. Datum för lansering är inte fastställt.



Tips på jullyssning

Hannas café: "Stanna upp"

Stina Backlund delar sin erfarenhet av att stanna upp och reflektera mitt i livet.

Du hittar programmet på vår webbsida.



Vägen genom bibeln: "Luk:2:1-35"

Curt Westman läser upp kapitlet om Jesu födelse och ger insikt om samtidens historiska miljö.

Du hittar programmet på vår webbsida.



Så som det var tänkt: "Vem är Han – om Jesus"

Dan Sarkar redogör för vem Jesus är på ett kreativt och pedagogiskt sätt.

Du hittar programmet på vår Youtube-sida: Norea Sverige



Hjärtats trädgård: "Julrosen"

Julandakt om att Gud inte har övergett oss. Immanuel - Gud är med oss!

Du hittar programmet på Hjärtats trädgårds Youtube sida.



Lyssna på alla program i vår app: Norea

Ladda ner den från AppStore eller Google Play.



AppStore



Google Play

HITTA 20 ORD SOM FINNS PÅ JULBORDET

Ägg	Brunkål
Glögg	Frestelse
Janssons	Godis
Lussekatt	Grönkål
Ost	Köttbullar
Rödkål	Lax
Skinka	Lutfisk
Pepparkaka	Must
Rödbetssallad	Skumtomte
Senap	
Sill	

W	P	O	E	Y	M	U	J	L	L	S	H	T	D	Z
A	L	I	G	U	Y	N	A	A	Å	A	E	H	D	H
E	U	F	S	Ä	G	G	N	K	Y	K	X	N	L	B
R	T	T	B	R	G	B	S	N	S	W	D	X	A	V
S	F	M	J	Y	R	E	S	I	W	B	L	Ö	A	P
Q	I	O	O	U	E	R	O	K	M	U	Q	K	R	L
U	S	D	N	T	R	J	N	S	S	J	A	I	U	Å
U	K	K	O	A	M	Z	S	S	N	K	B	J	A	K
G	Å	V	N	G	Q	U	E	X	R	V	H	S	S	N
L	L	L	C	X	K	K	K	A	T	C	I	W	I	Ö
J	T	Ö	O	H	A	C	P	S	Z	T	S	O	L	R
O	U	X	G	T	L	P	M	P	A	G	R	S	L	G
Z	E	H	T	G	E	S	L	E	T	S	E	R	F	K
P	H	U	G	P	K	Ö	T	T	B	U	L	L	A	R
R	Ö	D	B	E	T	S	S	A	L	L	A	D	B	M

Testa Noreas Julkahoot!

En Kahoot är en digital frågesport som hela familjen kan vara med på. Kahoot kostar inget och på plattformen kan du spela egna och andras frågesporter. För att spela en kahoot behövs en dator, deltagare med smarta telefoner samt internetuppkoppling.

För att starta spelet ska en utsedd tävlingsledare i sällskapet skriva in <https://bit.ly/3OqARrb> i sökfältet på en dator. Har tävlingsledaren ett konto på Kahoot kan denne istället logga in och söka på Noreas Julkahoot.

När ni kommer till vår Kahoot, välj "Play as guest" > "Continue as guest" > "Classic". Då kommer en kod att synas.

Deltagarna skriver <https://kahoot.it> i sina telefoners webbläsare och fyller i koden som syns på datorskärmen. När alla loggat in och skrivit ett tävlingsnamn kan tävlingsledaren trycka på "Start". Sen är det upp till deltagarna att välja rätt svar. För att komma till nästa fråga klickar tävlingsledaren på "Next".

I slutet av spelet får ni veta vem som hade mest rätt och var snabbast. Ha så roligt!



Avsändare: Norea Radio Sverige,
Östergatan 20, 262 31 Ängelholm

Vill du lyssna?

Noreas material kan du titta på eller lyssna till på flera olika sätt:



Via vår **webbplats**: noreasverige.se



Via vår **mobilapp** "Norea", som finns för iPhone och Android.



Via vår **Youtube-kanal** "Norea Sverige".



Foto: Alphacolor, Unsplash

Vill du veta mer?

Löpande information och inspiration kan du ta del av på flera sätt:



Noreanytt - Kontakta Noreas kontor för en gratis prenumeration på vår tidning.



Följ oss på **Facebook**
Vi heter Norea Sverige.



All info om oss hittar du på
www.noreasverige.se



Vill du stödja vårt arbete?

Norea är en fristående, ideell förening, helt beroende av förbön och gåvor från enskilda och församlingar.

Om du vill hjälpa oss ekonomiskt så finns det flera sätt:

- **Plusgiro.** konto: 52 41 80-7
- **Swish.** nummer: 123 514 20 54
- **Autogiro.** Beställ en blankett via vår webbplats eller ring 0431-41 47 50.
- **Kollekt.** Presentera gärna Norea för din församling och be dem att tänka på oss när de planerar kollektändamål.
- **Facebook.** Du kan starta egen insamling till Norea i samband med t.ex. sin födelsedag.
- Norea Sverige är en ideell förening och du kan **bli medlem** genom att skicka ett mail till norea@noreasverige.se. Medlemsavgiften är 150 kr per år.

