

Kära förebedjare!

Under våren har vi lärt oss att tvätta händerna och hålla social distans för att undvika att bli smittade av coronaviruset. Vi har bunkrat mat för att minimera våra besök i livsmedelsaffären. Hemmet har blivit vår borg. Rent vatten, tvål, handsprit och ett lager med mat i skafferiet känns trygghet. Men hur är det för människor på flykt?

”Coronaviruset känner inga geografiska begränsningar”, skriver Läkare Utan Gränser. ”Hur ska du regelbundet kunna tvätta händerna om du inte har tillgång till rinnande vatten eller tvål?” Det är svårt att ta in den outhärdliga situation som många flyktingar befinner sig i just nu. Finns det något hopp när allt verkar fullständigt nattsvart?

Det som finns världen erbjuder inga garantier. Men det hopp vi äger i Jesus Kristus vilar på Guds löften och är ett själens ankare som ger trygghet mitt i stormen.



Tonårsflickan Miray* flydde från inbördeskriget i Syrien. När hon kom till Turkiet tog en mycket äldre man henne till sig som sin fru. Han tog med Miray till Istanbul. Till hennes stora bestörtning upptäckte hon att han redan hade en fru och tre barn. ”De behandlade mig som ett hembiträde och hans fru betedde sig mycket illa mot mig”, säger Miray till uppföljningsteamet inom TWR Women of Hope.

Idag är Miray 22 år och är formellt gift, men hon har varken id-kort eller någon som kan hjälpa henne med det hon behöver. ”Jag lyssnade på radion för att lära mig lite turkiska och fann programmet Women of Hope. ”Tack vare er och genom Kristus har jag övervunnit min rädsla”, fortsätter hon. I december 2019 fanns det 3,7 miljoner flyktingar i Turkiet. Många flickor, likt Miray, har blivit bortgifta mot sin egen vilja. Programmet Women of Hope hjälper lyssnare att börja hoppas igen. Miray säger, ”Jesus hjälpte mig att växa i svåra tider och fortsätter att stärka och hjälpa mig. Var snälla och be för mig.”

*namnet är ändrat
källa: TWR Women of Hope

Juni 2020

Invandrare – flyktingar, krigsoffer och ekonomiska migranter

Varje minut någonstans i världen lämnar 25 personer allt bakom sig för att fly undan krig, förföljelse eller terror. Idag finns det cirka 70,8 miljoner tvångsfördrivna människor i världen. Vi ber för dessa flyktingar, asylsökande och internflyktingar likaväl som för alla dem som lämnar sina hem på grund av naturkatastrofer, arbetslöshet eller för att de längtar efter ett bättre liv.

Vi ber att Gud ska ge regeringar och hjälporganisationer vishet, resurser och strategier för att kunna återuppbygga de fördrivnas liv. Vi ber även för kristna att de kärleksfullt ska omfamna dessa nykomlingar när de lär sig att navigera i en ny kultur. Han vill att vi ska lossa orättfärdiga bojor, dela vår mat med de hungriga och ge skydd åt den fattiga vandraren, jfr. Jes. 58:6–7. Men det är bara vår Fader som kan hela dessa människor helt och fullt. Han kan upprätta barn som har sett sina familjer bli mördade och rensa själarna hos de kvinnor som blev våldtagna medan de flydde från sina hem.

Be för den som behöver ropa till Gud. Han ser deras problem och förstår deras sorg. Be att dessa människor överlämnar sig till Gud som är de faderlösas hjälpare, jfr. Ps. 10:14. Mitt i kaoset återupprättar Gud människoliv och skapar hopp.

Enskilda och organisationer lägger minneskort som innehåller programljudfiler med evangeliet i flyktingarnas händer samtidigt som de delar ut mat och kläder. Invandrare välkomnas i församlingar över hela världen. Under juni månad 2020 kommer radioprogrammet, *Women of Hope* att sändas från en TWR- radiostation till flyktinglägret Kakuma i Kenya. Vårt lokala kenyanska team hoppas också på att kunna dela ut bönekalendrar till kvinnorna i lägret. Trots den globala, humanitära krisen förnyas ständigt Kyrkan, Jesus Kristus, eftersom Gud ger ljus och liv till de mest utsatta.

källa: Lisa Hall Internationell bönekoordinator, TWR Women of Hope

översättning: Maggan Johansson

1. *Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön! ... för du har varit min tillflykt, ett starkt torn mot fienden. Låt mig bo i ditt tält för evigt och ha min tillflykt under dina vingar.* (Ps. 61:2, 4–5)

2. om beskydd för anställda, volontärer och förebedjare och deras familjer inom TWR Women of Hope.

3. för de kristna i Finland – att de ska öppna sina hjärtan för flyktingar och invandrare och se dem som skapade till Guds avbild. Befria Kyrkan, Kristi kropp, från förbittring och fördomar.

4. för kristna familjer i Nigeria som förlorat allt vad de äger, när de måste flytta från plats till plats undan förföljelse för sin tros skull.

5. att invandrare och flyktingar från Ukraina och grannländerna, som söker trygghet och ett bättre liv i Polen, ska bemötas med respekt och stöd.

6. för de nära 5 miljonerna muslimer som lever i Tyskland, varav många är flyktingar. Vi ber att de ska få kristna vänner som delar med sig att sina liv och sin tro på Jesus.

7. att du ska välsigna de romer som lämnar sina hem i förhoppning om ett bättre liv i Europa och Amerika och att de ska finna dig vart än de beger sig.

8. att du styrker och utrustar troende flyktingar och invandrare så att de får vara dina vittnen där de befinner sig. Vi ber att frälsning och pånyttfödelse ska följa i deras spår.

9. att de kristna i Kanada ska visa barmhärtighet och medkänsla med flyktingar och invandrare och att de ska nå dem med budskapet om Kristi kärlek.

10. att människorna i de stora flyktingskarorna i Europa ska vara öppna för evangeliet. Vi ber om helande, trygghet och hopp för dem alla och om kärlek och resurser som de mottagande länderna behöver för att möta de överväldigande utmaningarna.

11. om fred och harmoni mellan människorna i flyktinglägren Dadaab och Kakuma och den kenyanska lokalbefolkningen. Vi ber om kloka, medkännande beslut hos myndighetspersonerna.

12. för Frankrike som har lovat att bevilja asyl för de flyktingar som är hotade till livet genom förtryck eller utgör måltavlor för politiskt våld.

13. om ledning och omsorg om albaner som har lämnat sitt land på grund av hög arbetslöshet i förhoppning om att finna en bättre framtid.

14. om bostad och arbete för den miljon människor som har lämnat östra Ukraina under den väpnade konflikten där; att de ska få hjälp och andligt stöd från den lokala kristna befolkningen.

15. om helande och omsorg om de tvångsförflyttade i Burkina Faso som fått lämna sina hem efter att ha bevittnat hur deras släktingar mördats av terrorister.

16. om resurser att ta hand om de tusentals immigranter i Uruguay som kommer från Kuba, Venezuela, Haiti och Dominikanska republiken så att de inte blir utnyttjade eller misshandlade.

17. att apparna som Norea Mediemission och Norea Sverige har skapat ska vara ett kraftfullt redskap för att berätta om Jesus för dessa människor.

18. om fysiskt och mentalt helande för dem i Indonesien som måste lämna sina hem på grund av naturkatastrofer. Vi ber att regering och kyrkor ska samla in medel så att hemmen kan återuppbyggas och arbetsplatserna säkras.

19. Tack Herre för det internationella kristna centret i Köpenhamn och Århus som erbjuder undervisning, andakter och självvård på både danska och engelska så att flyktingar som studerar där kan få höra budskapet om Jesus.

20. idag på Världsflyktingdagen om kraft, mod och uthållighet för dem som flytt från sina hem och länder i fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, etnicitet, socialgrupp eller politisk åsikt.

21. att flyktingarna i Kroatien ska integreras i samhället och att splittrade flyktingfamiljer kan återförenas.

22. att de kristna i Indien ska förmedla kärlek och acceptans till de flyktingar som kommer från angränsande länder.

23. om beskydd för flyktingar som kommit till tro i Sverige men nu nekas asyl och riskerar att dödas i sina hemländer på grund av sin nyvunna tro.

24. att kyrkor och kristna ska dela sin tro på Jesus med de 12 000 flyktingar som väntar på svar på sin asylansökan i Spanien.

25. om tröst för de familjer i Nord- och Sydkorea som hållits åtskilda i 70 år på grund av Koreakriget och vi ber om fred.

26. om ekonomisk hjälp och frivilligarbetare till de organisationer som hjälper immigranter och flyktingar i Latinamerika.

27. om beskydd och omsorg om flyktingkvinnor som är extra utsatta för utnyttjande, våld och sexuella övergrepp.

28. att de syriska flyktingar som passerar genom Serbien ska få höra evangelium, få hjälp och tillgång till övernattnings- och mat under sin flykt.

29. att utländska kvinnor som är gifta med färöiska män ska få möjlighet att lära sig språk och kultur och med kärlek och förståelse införlivas i kristna sammanhang.

30. för de vietnamesiska flyktingkvinnorna som under det kinesisk-vietnamesiska kriget 1979 gift sig med kinesiska män men nekats medborgarskap och utbildning för sina "illegitima" barn.

översättning: Kerstin Hanberger