

noreanytt

NR 3 2020

 norea
SVERIGE



Klaras berättelse

Klara, som egentligen heter något annat, är en av kvinnorna som i serien "Hidden Treasures" delar med sig av sin berättelse. Här är ett utdrag ur första avsnittet:

” Jag vet hur det känns att sälja sin kropp och jag vet hur det är att sätta mina egna känslor åt sidan och ta på mig ett leende och jag vet hur det är att bara fortsätta, driva på mig själv genom att säga att allt är bra, även när det inte är det.

Men jag känner också till läkedom: en ren, fräsch känsla, som en kall bris i mitt ansikte en het dag." Djupt inom mig kan jag känna denna frihet och utan att tvivla vet jag att jag är viktig för någon!

Jag heter Klara, men min mor brukade kalla mig andra saker: äcklig! korkad! värdelös! Jag visste att jag inte var något att ha. Och det skar in i min själ!"

Slutligen hade jag fått nog och gick min väg. Jag gick in till stan och började arbeta på ett café. När jag tittar tillbaka så känns det helt galet. Jag var bara fjorton år gammal.

Jag var sexton, och denna äldre kvinna dök upp på caféet. Hon kallade sig själv Britta och sa att jag var söt. Jag var inte äcklig eller dum för henne. Jag

var söt och jag älskade det! Ju mer hon pratade, desto mer uppmuntrad blev jag och desto mer förälskad blev jag i henne. Det började faktiskt kännas bra med mitt nya jag. Det var fantastiskt!

Så en dag tog hon mig till en bordell. Det låter kanske märkligt. Jag menar, jag skulle ha ifrågasatt Britta redan där. Jag skulle ha frågat henne: "varför ska vi gå dit?" Men det gjorde jag inte. Jag litade på henne och var fortfarande så lycklig över att få vara tillsammans med henne.

Vi gick på gatorna tillsammans. Jag kände mig trygg med Britta där. Och min kropp var värdefull när jag sålde sex. Med de pengarna i min hand – de var beviset: Jag var värd något!

Naturligtvis tog Britta alla pengarna. Medan dagarna blev till veckor och sedan månader sålde Britta mig mer och mer. Och hon gjorde mycket pengar på mig. Jag började känna mig rånad, tom, fångad i en dimma, som om jag befann mig i en dröm. Sedan insåg jag att jag var allt som min mamma hade

sagt att jag var: Jag var smutsig! Jag var äcklig! Jag var värdelös! Fanns det någon gud därute som verkligen brydde sig om ifall jag levde eller dog?

Det var när jag hade hittat friheten från fällan jag hamnat i, då såg jag slutligen en väg ut och jag hittade människor som ville hjälpa mig. Och du kanske frågar, "Hur hände det?" Jo, genom människor som brydde sig, verkligen brydde sig om mig!

Någon som jag inte ens kände bad faktiskt för mig, som om jag var mycket viktig för dem – det kom definitivt först för mig."



norea
SVERIGE

MEDIEMISSION ÖVER ALLA GRÄNSER
– TILL TRO, LIV OCH EFTERFÖLJELSE.

NOREANYTT

Tidningen utkommer med 4 nr/år.

**Frivillig
prenumerationsavgift**
inom Sverige: 150 kr/år

REDAKTÖR

David Castor

ANSVARIG UTGIVARE

Per Runeson

GRAFISK FORM

Norea Sverige/Design för Livet

TRYCKERI

Tryckeriet i Älmhult

www.atryck.se

OMSLAGSBILD

Foto: Darius Bashar,
Unsplash

I dödsskuggans dal

Du håller ett mörkt nummer av Noreanytt i din hand. Vi närmar oss i artikel efter artikel den grövsta mänskliga ondskan och den djupaste misär. Vi närmar oss människor som i handling och upplevelse lever så nära helvetet det rimligen går att komma i vår värld. En del av dem gör det för vinning, de drabbade av tvång, rädsla och skam. In i denna miljö vill vi bära himmelens bud: "Var inte rädda!"

Befrielse från slaveri är ett starkt bibliskt tema, tydligast i berättelsen om flykten från Egypten. Det finns förvisso lagar om hantering av slavar, men inte minst i ljuset av Nya testamentet framstår de som den typ av eftergifter inför människans etiska otillräcklighet som Jesus relaterar till vid fariséernas fråga om skilsmässa: "Därför att era hjärtan är så hårda

gav han er den föreskriften." Ändå är slaveriet i högsta grad en realitet än i dag, då människorättsorganisationer definierar att slavarerna i världen nu är fyra gånger så många som de som togs från Afrika till Amerika sammanlagt under 400 år av officiell slavhandel. Då finns ändå stora mörkertal.

Men ända längst inne i dödsskuggans dal kan man finna ljuset. Det finns människor som också i dessa miljöer vill hjälpa, vill finnas till hands och vill leva ut Kristi kärlek. Vi är glada att Norea tillsammans med TWR kan erbjuda ett hjälpmedel för dessa Kristi medarbetare: ljudprogramserien Hidden Treasures (Dolda skatter). Det programmet och skälet för att det behöver finnas utgör tema för det här numret. Det vi skriver om är verkligheten för många människor i vår värld. Låt inte rapporter och vittnesbörd

rinna av när du läst färdigt, utan låt intrycken leda in i bön och handling – om inte annat så en insikt i vilken stor frihet de flesta av oss trots allt har att göra det som är gott.



David Castor
Missionsledare

NOREA SVERIGE

Östergatan 20,
262 31 Ängelholm
Telefon: 0431-41 47 50

norea@noreasverige.se
www.noreasverige.se

NOREAS STYRELSE

Per Runeson, Arvid Birgersson,
Rebecka Hector, Gunilla Bäckes,
Marianne Björk Kellgren, Hanna
Hagström,

ORG. NUMMER

837600-8531

GE EN GÅVA

PlusGiro: 52 41 80-7
Bankgiro: 5896-5831
Swish: 1235142054

Om gåvor ges till specifika ändamål, som ligger utanför våra projekt, eller om insamlingsbehovet blir fyllt, förbehåller vi oss rätten att använda gåvorna för andra liknande ändamål.

GÅVOR FRÅN UTLANDET:

IBAN: SE44 9500 0099 6026 0524 1807
BIC/SWIFT: NDEASESS

Hidden Treasures - en resa runt jorden

Programserien Hidden Treasures har inte bara landat i Europa utan har även hamnat på andra sidan jordklotet. Nu befinner sig produktionen på olika utvecklingsnivåer i alla regioner inom TWR Women of Hope. Intresset för programmet är stort, liksom behovet av olika nya distributionskanaler.

”Berättelserna är mycket berörande. Jag fick tårar i ögonen när jag reste tillsammans med karaktärerna och sedan firade deras återupprättade liv. Tack för att ni är så kreativa och gör detta tillgängligt för världen. Min bön är att många ska uppmuntras och motiveras att sträva efter frihet och finna upprättelse i Jesus!”

Kommentaren kommer från en person i en organisation i Moldavien som arbetar för att hjälpa kvinnor som har fallit offer för människohandel och prostitution. Hennes bön är också syftet med programserien Hidden Treasures som riktar sig till dessa kvinnor.

Det finns en frihet inom räckhåll och en upprättelse i Jesus Kristus. Men många av de kvinnor som överlever känner att de måste hålla tyst för att skydda sig själva och sina familjer. De vågar inte kontakta polisen för att säga: ”Jag är ett offer, snälla hjälp mig!” Kvinnor från Nigeria hamnar ofta i människohandlarnas klor då de söker efter en bättre framtid i Europa. Många av dem har vuxit upp i en kristen miljö, men efter att ha genomgått en

voodoo ritual före avresan till Europa får de veta att det vilar en förbannelse över dem om de inte blint lyder sina kriminella förövare och betalar sina oöverstigligena skulder. Därför lever de i ständig skräck över att något fruktansvärt ska hända familjen i hemlandet.

Oavsett vilket land som kvinnorna kommer ifrån är återvändarprocessen mycket svår. Förutom fysiska, psykiska, känslomässiga och ekonomiska problem är det även problematiskt att återintegreras både i familj och samhälle. Det är viktigt med en helhetssyn i stödet till dessa offer, där den andliga dimensionen inte förminskas.

Programserien Hidden Treasures är ett av många redskap som olika organisationer som arbetar för att ge hjälp och stöd till dessa kvinnor använder sig av. Programmet innehåller relevanta och verklighetsbaserade berättelser som leder till samtal. Serien finns producerad på engelska, rumänska, bulgariska, albanska, ungerska, tjeckiska, ryska, koreanska och hindi. Över ettusen mp3-spelare som innehåller programserien har delats ut till mer än femtio antittraffickingorganisationer i Europa, Afrika och Asien. Hidden Treasures distribueras genom EFN (European Freedom Network) och an-

Vad är Hidden Treasures?

Med programserien Hidden Treasures vill vi förmedla det hopp och den läkedom som finns hos Jesus, det gör vi genom att använda styrkan i media för att kunna föra vidare verklighetsbaserade berättelse som leder till livsomvandlande samtal.

Människohandel och sexuellt utnyttjande av kvinnor är ett globalt snabbt växande problem som får förödande konsekvenser för såväl kvinnor och deras familjer som samhällen. När människor säljs som varor förstörs deras liv och livet för dem som finns runt omkring dem.

Genom ljuddramatiseringar, som bygger på verkliga händelser och utformade med hjälp av professionella rådgivare, blir kvinnorna introducerade för det livsomvälvande budskapet om Guds stora kärlek och syfte med deras liv.

Programmet

- är baserat på verkliga berättelser,
- ger möjlighet för lyssnaren att få höra sin egen berättelse i överlevarens röst,
- förmedlar hopp och erbjuder hälsosamma och klocka val, genom att Jesus och hans kraftfulla, passionerade kärlek introduceras,
- tar upp relevanta ämnen för de kvinnor som har hamnat i människohandel och som söker efter svar.



dra samarbetspartner, samt förmedlas på konferenser till organisationer som arbetar i nära kontakt med kvinnorna.

Anu Immanuel, TWR Indien, skriver:

”Tack vare vårt team i Mumbai (tidigare Bombay) gick lanseringen av programmet Hidden Treasures bra. Femton organisationer var inbjudna och det kom representanter från tretton. Övriga hade ingen möjlighet att vara med, men vi håller kontakt med dem. Vi hoppas att inom en snar framtid få respons från alla organisationerna. Uppskattningen var stor över att vi hade tagit detta initiativ att producera programmet Hidden Treasures på hindi och vi såg att det fanns en stor entusiasm över att få vara med i detta projekt. Jag är glad över att vi delade ut ljudspelarna med minneskortet eftersom det är ett bra sätt som organisationerna kan spela upp programmet för målgruppen på.”

I Brasilien är alla manuskript översatta till portugisiska och nu i september spelas programmen även in i Spanien på spanska. I Elfenbenskusten har det gjorts en kostnadskalkyl för en fransktalande version som ska rikta sig till kvinnor i Västafrika, men som även kan användas för de kvinnor som befinner sig i Europa.

Ett internationellt arbetsteam inom TWR Women of Hope har regelbundna online-möten där utvecklingsarbetet för projektet diskuteras. Teamet arbetar även för ökad medvetenhet och genomslagskraft. I arbetsgruppen finns Norea Sverige representerad.

Det har funnits ett behov av olika distributionskanaler. Nu finns Hidden Treasures för de europeiska språken tillgängliga på en webbsida. På sajten ges även möjlighet att komma i kon-

takt med TWR Women of Hope för att be om hjälp och stöd. Meddelandet förmedlas till en relevant organisation som talar det aktuella språket och är väl förtrogen med den specifika kulturen.

Det internationella teamet inom TWR Women of Hope har börjat producera ett podcastprogram. Det handlar om hur man vandrar från mörker till ljus när man har suttit fast i prostitution. Gästtälaren i programmet är en överlevare som har en mycket berörande berättelse. Olyckligtvis är produktionen fördröjd på grund av covid-19, men planen är att programmet även ska finnas tillgängligt i mobilen TWR360 och på Youtube. TWR Women of Hope i USA har uppmanat sina understödjare att skriva några uppmuntrande ord på små tyglappar som har sytts fast på olika färgglada scarfar som vid tillfälle ska delas ut till olika organisationer. Det har ökat känslan av delaktighet hos understödjarna och är en glädjande återkoppling för det internationella teamet.

Lisa Hall, internationell bönekoordinator, skriver i oktober månads bönebrev:

Vill du vara med och be för Hidden Treasures? Be att Gud ska vägleda den framtida verksamheten, be för teamet och samarbetspartner, och för att kvinnor som har hamnat i människohandel och prostitution ska hitta sin frihet och bli upprättade i Jesus.

På sista sidan hittar du de första böneämnena från Women of Hopes bönekalender. Om du är intresserad av att vara med i denna globala bönerörelse inom TWR Women of Hope kan du kontakta oss på Norea.

Maggan Johansson
Koordinator för TWR Women of Hope i Sverige

Stängda dörrar i Amsterdam:

Under 35 år har den kristna organisationen Scarlet Cord i Nederländerna erbjudit hjälp till kvinnor som fallit offer för människohandel och prostitution. Likt alla andra sexklubbar i Nederländerna stängdes prostitutionsstråket ”Red Light District” i Amsterdam under april till följd av covid-19. Många kvinnor lämnade gatan utan inkomst. Under veckorna som följde delade Scarlet Cord ut matpaket till över hundra människor och hjälpte kvinnor (och män) att hitta någonstans att sova. Kvinnor som aldrig tidigare velat ta emot hjälp var nu öppna för den uppmuntran och hjälp som Scarlet Cord kunde ge. Vilken välsignelse att det fanns en organisation som var förberedd på att hjälpa alla som kom för att få hjälp med att sluta att arbeta som prostituerade.

Scarlet Cord:

”Tråkigt nog öppnade Red Light Distrikt igen den första juli. Vi blev ledsna över att se så många kvinnor som gick tillbaka till skylfönstren. Men under samma tid kunde vi ge hjälp till många. Ett citat hjälper oss att fortsätta: ”Nu när jag har slutat att arbeta som prostituerad kan jag se dagsljuset igen och sova på nätterna. Jag vill inte gå tillbaka till mörkret.” Vi finns fortfarande kvar för alla de kvinnor som behöver oss. De är tillbaka på gatan och det är även vi.”

När du ber för offren för människohandel och dem som arbetar vid frontlinjen för att rädda dem, kom då även ihåg att be för rekryterarna, människohandlarna och köparna. Be att Guds kärlek ska fånga deras hjärtan. Kom ihåg aposteln Paulus, som förföljde kristna när Guds nåd fattade tag i hans liv och hans ögon öppnades. Evangeliet gjorde honom till en ny man och han blev en kraft för Guds rike. Ingenting är omöjligt för Gud, och inget liv är för trasigt och inget hjärta är för svårt för Gud att nå. Låt oss be djärva böner och se med vördnad när han rör sig!

Britney Williams, kommunikatör, TWR Women of Hope

Koreanskor i Kina

TWR Women of Hope i Nordostasien vill nå ut till nordkoreanska kvinnor som fallit offer för människohandel och tvingats till prostitution i Kina. Därför har man nu översatt och spelat in programmet Hidden Treasures och anpassat namn och bakgrund till den kinesiska och koreanska kontexten.

Syd kinesisk bordell frontad som hårsalong.

Jag spelade in programmet Hidden Treasures med professionella skådespelare. Ibland blev jag arg och ibland grät jag tillsammans med karaktärerna under inspelningen. Jag tror att kvinnor som har drabbats av sexuellt våld på ett djupare sätt kommer att känna igen sin egen situation och tröst från Gud, säger Inja Jeong, regional koordinator för TWR Women of Hope i Nordostasien.

I början av 1990-talet minskade den nordkoreanska handeln med Kina och före detta Sovjetunionen. Bränsle saknades till traktorer och kemikalier saknades för att kunna framställa konstgödsel. Det påverkade livsmedelsproduktionen vilket i sin tur ledde fram till kampanjen "Låt oss äta två mål om dagen." I mitten av 1990-talet utbröt en mycket svår hungersnöd. En extremt kall vinter, hagelstormar och översvämningar orsakade stora skador på jordbruket som medförde livsmedelsbrist. FN uppskattar att mer än två miljoner människor dog mellan 1995 och 1998. När det inte fanns mat att tillgå försökte många ersätta livsmedel med rötter, bark, gräs och stjälkar. Nyligen larmade FN:s expert för mänskliga rättigheter om "en utbredd matbrist

och undernäring" i Nordkorea, som har förvärrats av att gränserna har varit stängda i nästan fem månader och de strikta karantänsåtgärderna med anledning av covid-19.

—Varje år brukar TWR Korea skicka 3 000–5 000 radioapparater till Nordkorea, men under 2020 har det varit omöjligt eftersom Nordkorea stängt alla gränsövergångar, berättar Inja. Programmet Hidden Treasures kommer inte att sändas på radion utan planen är att nå nordkoreanska kvinnor som befinner sig i Kina eller överlevare som har lyckats ta den farliga vägen till Sydkorea. Hon fortsätter:

— Det finns olika vägar att ta sig till Sydkorea. Varje rutt innebär en lång resa och är livsfarlig. Eftersom Kina inte erkänner nordkoreaner som flyktingar flyr de först till ett angränsande land till Kina. Det är absolut nödvändigt att komma till ett land som har vänliga relationer till Sydkorea och som inte återlämnar nordkoreanska avhoppare till Nordkorea. Ibland vandrar flyktingar hundratals mil och dussintals människor korsar floden mitt i natten i små båtar. Av säkerhetsskäl kan jag inte berätta mer.

I maj 2019 publicerade Korea Future

Initiative en rapport om situationen för nordkoreanska kvinnor i Kina. Rapporten är ett resultat av två års forskning och intervjuer med mer än 45 nordkoreanska kvinnor och flickor som utsatts för sexuellt slaveri i Kina. Det framkom skrämmande uppgifter om systematiska våldtäkter, sexhandel, sexuellt slaveri, cybersexhandel, tvångsäktenskap och tvångsgraviditeter. Rapporten antyder att tiotusentals kvinnor och flickor såldes till Kina för att utnyttjas som sexslavar, men ett exakt antal är svårt att få bekräftat. Uppskattningsvis omsätts årligen 105 miljoner dollar. Dessa kvinnor tvingas ut ur Nordkorea av de grymheter som begås av den nordkoreanska regimen.

Rekryterarna rör sig på stationer och marknader inne i Nordkorea för att locka unga kvinnor med mat, kläder och en bättre framtid i Kina. Gränsvakterna låter sig mutas vid överfarterna. En del kvinnor lyckas själva ta sig över Tumenfloden som utgör en naturlig gräns mellan Nordkorea och nordöstra Kina. På andra sidan floden i Kina ligger Yabian som är ett autonomt koreanskt område där etniska koreaner bor med kinesiskt medborgarskap. Hungriга, utmattade



Reklamkort för prostitution i Shanghai.



Floden Tumen bildar gräns mellan Kina till vänster och Nordkorea till höger

och desperata kvinnor är lättfångade byten för människohandlarna som står och väntar på andra sidan och som erbjuder mat och hjälp, samt låter dem veta att det är farligt i Kina utan deras beskydd. I det läget är det svårt att urskilja vem som är vän eller fiende. Underskott på kvinnor i Kina är ett resultat av regimens ett-barns-politik som varade mellan åren 1979 och 2015. Det går tretton män på tio kvinnor. Detta märks tydligast på landsbygden eftersom många kvinnor flyttar till städerna för att arbeta. Det gör att många män väljer att köpa en nordkoreansk kvinna och tvinga henne till giftermål. Men det händer även att nordkoreanska kvinnor självmant gifter sig endast för att kunna överleva. De befinner sig illegalt i landet och deporteras tillbaka till Nordkorea om de upptäcks. Kina tar inte hänsyn till att de är brottsoffer som kommer att straffas och hamna i arbetsläger när de kommer hem igen.

TWR Korea förmedlar evangeliet till nordkoreaner i och utanför Nordkorea. Det finns ett etablerat samarbete med flera organisationer som hjälper nordkoreanska överlevare. Ännu har inga mp3-spelare delats ut med programmet Hidden Treasures eftersom inspelning-

en precis är avslutad.

—Vi undersöker möjliga samarbetspartner och träffar olika organisationer för att etablera nya samarbeten. Responserna på programmet har varit mycket goda, avslutar Inja.

Teamet inom TWR Women of Hope i Korea skickar med några förbönsämnen:

- Programserien Hidden Treasures producerades med stöd från många människor. Må deras böner och stöd bevaras med ett bra program så att det inte har varit förgäves.
- Att vi ska ledas till bra människor och organisationer som vi kan samarbeta med i Korea.
- Be att nordkoreanska kvinnor som lider av sexuellt våld ska få frid och tröst i sina hjärtan när de lyssnar på Hidden Treasures och att de blir ett redskap för Jesus Kristus.

”Det finns olika vägar att ta sig in till Sydkorea. Varje rutt innebär en lång resa och är livsfarlig”

Maggan Johansson

Befrielse för de fångna

Peta-Ann Small representerar European Freedom Network i den internationella arbetsgruppen för Hidden Treasure inom TWR Women of Hope. Hon är född och uppvuxen i Johannesburg i Sydafrika, men är sedan 2014 verksam i Bulgarien tillsammans med maken Grant. Hennes kunskap och erfarenhet är en ovärderlig resurs i utvecklingsarbetet av Hidden Treasures.

—Programmet Hidden Treasures är i grund och botten en ljuddramatisering som berättar att Gud inte har glömt oss. Att Gud har ett syfte med våra liv och att var och en av oss är värdefull i hans ögon. Det är kraftfullt eftersom det baseras på sanna berättelser från överlevare som har delat sina erfarenheter. Ur vår synvinkel är programmet oerhört användbart både i Bulgarien och Sydafrika för kvinnor som saknar utbildning och är analfabeter, eftersom det inte är skrivna texter. De tycker att berättelserna är lätta att lyssna på och lätta att relatera till, säger Peta-Ann.

Kallade att hjälpa

Gud kallade Peta-Ann och Grant till Bulgarien 2014. En händelse ledde fram till att de nu arbetar för att hjälpa människor som har fallit offer för människohandeln i Bulgarien:

—Vi träffade en föräldralös flicka som var bara tolv år. Fyra månader senare hörde vi att hon hade blivit bortgift och sedan dess är hon försvun-

nen, förklarar Peta-Ann. När vi sedan flyttade till Bulgarien 2014 startade vi organisationen Set Free Foundation (Fondaisy Ovsabodi), en anti-traffickingorganisation med fokus på återvändande offer och deras återintegration.

Lågutbildade och fattiga extra utsatta

Den genomsnittliga fattigdomsnivån inom EU är 16,9 procent, men i Bulgarien överstiger den 22 procent.

Efter pandemin förväntas fattigdomen öka ännu mer. Bulgarer är extra sårbara, speciellt om de bor på landsbygden i mer outvecklade områden. Är man arbetslös, lågutbildad eller analfabet tillhör man riskgruppen. Sedan flyktingkrisen tillhör även ensamkommande barn, asylsökande och andra migranter som passerar det bulgariska territoriet, en riskgrupp.

—I centrala Bulgarien där vi arbetar finns mest romska offer för trafficking, medan man hittar välutbildade kvinnor i Sofia som på grund av olika omständigheter och val har hamnat i människohandeln. Efter att ha arbetat med 36 överlevare och som pedagog intervjuat många fler har jag dock identifierat bristen på utbildning i det romska samhället som en nyckelfaktor som

gör dem sårbara. Utbildningssystemet i Bulgarien uppmuntrar dock inte till problemlösning, kritiskt tänkande eller att angripa problem på ett otraditionellt sätt. Därför är många bulgarer i allmänhet ett lätt byte för människohandlarna.

Frihetens hus

Set Free Foundation driver ett program som kallas Frihetens Hus. Där får kvinnor genomgå ett program som ska leda till återupprättelse. Peta-Ann

och hennes medarbetare hjälper och ger stöd till kvinnor och barn som befinner sig i riskzonen, samt ger hjälp och stöd till de kvinnor som har lyckats fly undan sexuellt utnyttjande. En fråga som infinner sig är hur en person som återvänder behandlas av andra.

—För bulgarer är det en svår process. Många har inga egna identitets-

handlingar och är analfabeter. De behöver hjälp med att resa hem på ett säkert sätt. Det är faktiskt så att jag i programmet aldrig har arbetat med någon som har haft mer än fem års skolutbildning.

Peta-Ann berättar att många som de träffade mellan 2014 och 2016 tvingades tillbaka till landsbygden. De kände skam över att återvända hem utan pengar till sina familjer.

—Några kände sig verkliga miss-

”Är man arbetslös, lågutbildad eller analfabet tillhör man riskgruppen.



lyckade, som om de hade misslyckats med sina familjer på något sätt. Tyvärr hade familjen också liknande känslor gentemot den återvändande. Vi har därefter förstått att i vissa samhällen kan social acceptans av en person som återvänder vara beroende av ifall de har kunnat skicka hem pengar medan de varit borta. Många berättar inte om sina verkliga upplevelser för familjen eller andra eftersom de skäms. Ofta känner de ett främlingskap inför den egna familjen. En del återvänder till sexhandeln och söker öppet efter en hallick som de kan rikta in sig på, medan andra själva börjar rekrytera andra kvinnor.

Långsiktighet

Nu har Set Free Foundation även som mål att fånga upp förskolebarn och barn i de lägre klasserna. Det är en långsam och mer långsiktig strategi, men som förhoppningsvis kommer att ge resultat i det långa loppet.

—Vi tror att ett samhällsomvandlingsinitiativ på sikt kommer att minska antalet offer för människohandel såväl som antalet människohandlare i Bulgarien. Vi tror att fokus på det förebyggande arbetet, tillsammans med samhällsomvandling, kommer att vara nyckeln till förändring i Bulgarien. Men uppenbarligen är ekonomin den främsta fallgropen för de flesta initiativ, men också att identifiera driftiga personer som är villiga att långsiktigt driva detta arbete. I Bulgarien finns alltför många projekt, där det har investerats tusentals lev (bulgarisk valuta), som har fallit samman när

en ledare har dragit sig tillbaka. Vi föredrar att finna lokala medarbetare med ett hjärta för förändring som på ett positivt sätt vill påverka Bulgarien, för att på så sätt säkerställa projektets fortlevnad. Vi var på god väg att finna dessa personer innan covid-19 låste in oss i Sydafrika.

Sydafrika

Nu sitter Peta-Ann och Grant fast i Sydafrika på grund av pandemin. De var värdar för en konferens i Johannesburg i november 2019 och hade sedan en viloperiod från december till och med mars månad i år.

—Gud håller på att öppna en dörr för oss i Afrika och vi har registrerat organisationen Set Free Foundation även i Sydafrika och samarbetar för närvarande med en organisation i Kapstaden som riktar sig till överlevare. Vi har också blivit inbjudna att närvara vid en invigning av ett skyddat boende i KwaZulu Natal och vi hjälper det sydafrikanska nationella nätverket, National Freedom Network, när det är möjligt.

Behoven är stora både i Bulgarien och Sydafrika. Därför är Peta-Ann och Grant glada över att kunna samarbeta med organisationer som redan finns på plats, samtidigt som de kan arbeta med sitt eget program för återuppriktelse av människor.

—Vi har några fantastiska vittnesbörd om hur god Gud har varit mot oss i Bulgarien. Våra hjärtan slår för Afrika och det är i all ödmjukhet ett privilegium att få tjänstgöra i vårt eget hemland såväl som i Bulgarien. Genom samarbete med överlevare och andra frivilligorga-

nisationer hoppas vi på att kunna skapa skydd för en grupp fattiga människor som finns i den sydöstra delen av Sydafrika. Vi utreder även etablering av skyddade platser i Kapstadsområdet och i Johannesburg för personer som har överlevt människohandeln.

Hidden Treasures

TWR Women of Hope vill på ett omsorgsfullt sätt förmedla det hopp som är förankrat hos Gud och som kan återuppriktelse varje trasig människa eftersom ingenting är omöjligt för Gud.

—Programmet Hidden Treasures är ett viktigt redskap eftersom det är så enkelt att dela ut och enkelt för mottagarna att ha tillgång till. Detta projekt fokuserar på att ge kvinnor hopp. Det jag älskar allra mest är TWR:s strävan efter att försäkra sig om att överlevarena ser att detta hopp har en grund som är byggd på tillit.

Peta-Ann anser att detta redskap på ett effektivt sätt skulle kunna utvecklas genom en mobil-app som är tillgänglig i mottagarnas telefoner, men inser att det är förenat med höga omkostnader om det skulle vara ett livskraftigt och hållbart alternativ.

—Jag känner överlevare som har fått vara verktyg genom att dela med sig av detta redskap (Hidden Treasures) och alla som har lyssnat har blivit oerhört välsignade, avslutar Peta-Ann.



Foto: Pexels, Pixabay

Sålda



Foto: Anthony Tran, Unsplash

De flesta som flyr från Nordkorea in i Kina är villiga att riskera sina liv eftersom de hör att det finns mycket pengar att tjäna på andra sidan gränsen. Mija flydde från Nordkorea i tron att om hon arbetade hårt ett år skulle hon på hederligt sätt kunna tjäna pengar för att få mat till sin svältande familj och kanske även få chansen att åka till Sydkorea.

Hennes dröm krossades när hon anlände till Kina. Där ställdes hon inför en förödande verklighet när hon blev såld som sexslav tillsammans med andra avhoppare. Mija berättar att hon blev såld till en mycket äldre kinesisk man för cirka 20 000 yuan (25 000 kronor).

Femtonåriga flickor och gifta mödrar finns bland de kvinnor som flyr från Nordkorea endast för att sedan bli sålda av människohandlare. Yngre personer drar in högre summor, men i slutändan får de som säljs ingenting. Det är den moderna tidens slaveri.

Eunsoo såldes till en lantbruksby i Kina i tidig 20-årsålder. Hon utstod över 10 år av sexslaveri innan hon äntligen kunde nå Sydkorea 2008. "Min så kallade make, svärfar och svåger förändrades och krävde att få ha sex med mig," sa Eunsoo. "Jag var inte medlem i deras familj utan var bara deras sexslav."

Trots att det var många år sedan Mija och Eunsoo lämnade slaveriet bär deras hjärtan fortfarande djupa ärr. Problemen för avhoppare från Nordkorea blir mer komplicerade ju längre tid som passerar.

Kvinnor, likt Mija och Eunsoo som idag befinner sig i Kina, lever i en smärtsam konflikt. Ska de stanna i Kina där de kan upprätthålla en viss kontakt med sina familjer i Nordkorea för att kunna hjälpa dem ekonomiskt? Eller bör de sträva efter att flytta till Sydkorea för att skapa ett permanent hem inom den egna, friare kulturen, men riskera att förlora kontakten med sina barn och övriga familjemedlemmar?

I cirka arton år har det amerikanska utrikesdepartementets rapport om handel med människor kategoriserat Nordkorea som ett nivå 3-land, tillsammans med Kina, Iran och Ryssland. Det innebär att det inte har gjorts betydande ansträngningar för att följa rapportens minimigräns för avskaffandet av människohandeln.

Gud skapade människorna till sin avbild. Han skapade dem som distinkt avgränsade individer, med en speciell plan för var och en. Avskryvda synder som sexslaveri och människohandel som förstör dessa dyrbara liv väcker

Guds vrede. I Jesaja 64:8 står det, "Men Herre, du är vår Far. Vi är leran, och du är den som format oss, vi är alla verk av din hand."

TWR Women of Hope har producerat och distribuerar en som kallas Hidden Treasures till hjälp för kvinnor som har blivit skadade av sexuellt våld. Be för dessa kvinnor i deras smärta att de ska finna mod att bryta sig loss från sin trældom. Ingen ska kunna äga en annan människa. Ingen ska kunna ta sig rätten att köpa och sälja någon annan.

Låt oss be att smärtan som orsakas av människohandel kommer till ett slut. Varje enskild människa som bor i denna värld är värdefull. Ingenting i hela skapelsen kan skilja oss från Guds kärlek och barmhärtighet. Hans kärlek förändras aldrig.

Namnen i artikeln är fingerade.
Inja Jeong, regional koordinatör
i Nordostasien



Neoslaveri

Slaveri är olagligt i alla världens länder. Ändå är livet som slav i dag förmodligen verklighet för fler människor än någonsin. Organisationer som arbetar med kartläggning av modernt slaveri, såsom den FN-anknutna Internationella arbetsorganisationen, räknar med att det 2016 fanns över 40 miljoner slavar i världen. Det är mer än var 200:e människa. De totala intäkterna genererade genom slavarbete uppskattas till 1,3 biljoner kronor om året. Det är fyra gånger mer än den sammanlagda vinsten för Sveriges tio mest vinstrika företag.

Det finns lite olika definitioner av slaveri, men oftast handlar det om att en person kontrolleras av en annan person, vilken bibehåller denna kontroll med hot, våld och andra aktiva medel. Syftet är exploatering. De förslavade kan tvingas in i ohanterlig skuldsättning eller bli fråntagna sina ID-handlingar. De som hamnar i slaveri gör det ofta i flykt undan fattigdom, krig eller annan utsatthet. De söker en väg ut, men råkar ännu värre ut.

Det kartlagda slaveriet kan delas in i tre huvudtyper:

- Arbete, ca 50 %
- Sexhandel, ca 12,5 %
- Påtvingade äktenskap, ca 37,5 %

Av de 40 miljoner människor som lever så här, är en fjärdedel barn och drygt 70 procent kvinnor eller flickor.

Och även om den totala mängden är förskräckande så är det tyvärr mer sannolikt att statistiken visar för lågt än för högt. Vid faktainsamlingen har det till exempel varit svårt att få trovärdiga uppgifter från arabstaterna.

SLAVARBETE ÄR LÖNSAMT

Kostnaden för en slav i den amerikanska södern i mitten på 1800-talet var, omräknat i dagens penningvärde, omkring 350 000 kronor. Det innebär att varje inköpt slav representerade en investering och även om vittnesbörderna om omänsklig behandling är många, så låg det i slavägarnas intresse att hålla sina slavar friska. Priset för en slav i dag, när all hantering är olaglig, kan beräknas lite olika, men olika experter talar om nivåer som 800 eller 4000 kronor som normala. Siddharth Kara, forskare på området, räknar med att en arbetare under slavförhållanden genererar en vinst på 70 000 kronor om året. Slavarna inom sexindustrin drar normalt in över 300 000. Kontentan av dessa belopp är att en slav i dag inte alls på samma sätt som förr representerar en större investering. När någon blir sjuk eller utsliten är det billigare att skaffa en ny än att ta hand om den gamla. Det gör möjligen dagens slavarbetare till en ännu mer utsatt grupp än gamla tiders.

GLOBAL SLAVERY INDEX OCH WORLD WATCH LIST

Statistiken i den här artikeln är i huvudsak hämtad från "The Global Slavery Index 2018", en sammanställning gjord av Internationella arbetsorganisationen och Walk Free Foundation. Vid jämförelse mellan denna lista och World Watch List, där organisationen Open Doors listar länder där kristna är som mest utsatta, visar det sig att fem av de tio länderna med mest slavar per invånare återfinns också bland de tio länderna med svårast förföljelse av kristna. Det är säkert ingen tillfällighet. Slaveriet frodas som mest där det finns mest att fly från – fattigdom, krig eller förtryck. Flyende människor är sårbara människor och löper avsevärt större risk att hamna i klorna på människohandlare.

Lila karta: De 25 länder med mest utbrett slaveri enligt Global Slavery Index. Mörk färgton på de tio värsta

Orange karta: De 25 länder med svårast förföljelse av kristna enligt World Watch List. Mörk färgton på de tio värsta.

Grön karta: Primära missionsländer för Norec. Mörk ton för områden där vi verkar genom partner.



Hopp har en låga

När Jesus försåg femtusen människor med mat inträffade händelsen mitt under en kris; tusentals var församlade och det fanns bara fem kornbröd och två små fiskar. Mitt i detta scenario var Jesu första besked att alla skulle slå sig ner! Det var kanske hans sätt att säga till åhörarna att de skulle slappna av och lita på honom. Sedan tog Jesus det lilla som fanns och mångfaldigade det så att det blev mer än vad var och en kunde äta upp! Jesus ger samma vägledning till oss när vi ser alla de utmaningar som finns i världen och när vi kämpar med att få veta vad vi ska göra härnäst. För det första ska vi sitta hos vår himmelske fader och ta emot en djupare förtröstan på hans ständiga omsorg. För det andra ska vi tillåta honom att ta den lilla portion vi kan erbjuda och låta honom mångfaldiga den till att påverka världen.

Nyheter och inlägg på sociala medier översvämmas av människohandel, våld och deprimerande berättelser. När man läser om så mycket negativt som händer är det lätt att förlamas vid blotta tanken på att vi skulle kunna ha kraft att påverka. Vi kan inte hindra allt ont som inträffar men vi kan förändra vårt sätt att reagera. När vi förändrar vårt gensvar och litar på Gud och ber så kan liv räddas, människor nås och hopp tändas.

Britney Williams,

Kommunikationskoordinator, TWR Women of Hope



BÖNEKALENDER

TWR Women of Hope ger ut en bönekalender som översätts till många språk. Kontakta Norea om du vill prenumerera på den svenska versionen. I oktober månad är temat människohandel och slaveri. Här är de första dagarna:

Herre, vi ber ...

1. om vishet till arbetsgruppen när ytterligare material utvecklas för programserien Hidden Treasures. Låt det bli till hjälp för kvinnor att lämna prostitutionen och gå in i en djupare relation till dig, jfr. Ords. 2:6.
2. att du genom din kraft, Jesus Kristus, räddar och förvandlar alla dem som är involverade i människohandel, jfr. Jes. 56:1.
3. att du ger oss ögon som kan se när handel med människor inträffar i vår närhet. Hjälpt oss att höja våra röster och ge oss mod att engagera oss för att få ett slut på denna ondska.
4. att flyktingar i Rumänien ska beskyddas från människohandel och slaveri. Berör kristnas hjärtan så att de kan erbjuda vänskap och kärlek, jfr. Rom. 12:10.
5. om träning och arbetstillfällen för fattiga i Indonesien. Vi ber att familjer ska sluta att skicka sina döttrar utomlands som illegala migrantarbetare, vilket ofta leder dem in i människohandel, jfr. Ps. 144:11.
6. att du hjälper kvinnor som flyr från Nordkorea så att de leds i säkerhet och inte luras av mellanhänder som säljer dem till bordeller, jfr. 2 Mos. 19:4.
7. att de kinesiska myndigheterna ska spela en aktiv roll när det gäller att få slut på människohandeln och att förövare ska ställas inför rätta. Befria offren från människor som förslavar dem.