

noreanytt

NR 2 2020



Herrens hus

Programserien ”Psaltarklanger” stannar Noreas ordförande Per Runeson upp inför någon vers i varje psalm i Psaltaren. Avsnitt 27 talar om en glömska som vi kanske i karantänstider får hjälp att lägga åt sidan.

”Ett enda ber jag Herren om, detta begär jag: att få vara i Herrens hus varje dag i mitt liv för att se Herrens ljvlighet och söka svar i hans tempel.” Ps. 27:4

Många psalmer uttrycker längtan till Herrens hus. Under pilgrimsvandringen upp till Jerusalem såg folket templet och önskade att de fick vara där varje dag, inte bara vid påskhögtiden. I exilen i Babel längtade de hem till templet i Jerusalem. Vi, som kan gå till kyrkor och andaktslokaler så ofta vi vill, glömmmer ibland att värdesätta det. Och vi behöver inte ens gå dit för att möta Gud. Herren är i sitt ord som vi har fri tillgång till.

Vi får se Herrens ljvlighet varje dag och får svar i hans ord. Herre, tack för att du inte är långt borta från någon av oss. Hjälpl mig att sätta värde på alla de möjligheter jag har att få möta dig.



norea
SVERIGE

MEDIEMISSION ÖVER ALLA GRÄNSER
– TILL TRO, LIV OCH EFTERFÖLJELSE.

NOREANYTT

Tidningen utkommer med 4 nr/år.

**Frivillig
prenumerationsavgift**
inom Sverige: 150 kr/år

REDAKTÖR

David Castor

ANSVARIG UTGIVARE

Per Runeson

GRAFISK FORM

Norea Sverige/Design för Livet

TRYCKERI

Tryckeriet i Älmhult

www.atryck.se

OMSLAGSBILD

Mattias Nordström predikar i webbsänd gudstjänst från S:ta Clara Kyrka. Bakgrundsfoto: Darius Bashar. Montage: David Castor.

Gudstjänst på distans

Ar 2020 är året då svenska lagstiftare förbjöd såväl gudstjänster som demonstrationer med många deltagare och satte upp restriktioner för när man samlas lite färre. Vi var nog inte många som hade kunnat gissa det i förhand. För första gången någonsin har ett OS skjutits upp, och nästan ingen är förvånad eller har några invändningar. Sportsändningarna på TV är bantade till oigenkännlighet och var och varannan matvarubutik har anställt extrapersonal för att hantera packning av matkassar för avhämtning eller hemleverans.

Mitt i detta förändras vårt gudstjänstfirande. Väldigt många, kanske de flesta, som brukar sitta i kyrkbänken varje söndag stannar hemma. Många kyrkor stänger portarna helt och ännu fler slutar att fira nattvard eller delar bara ut brödet. Även i Svenska kyrkan, där detta är ett brott mot kyrkoordningen. Få protesterar. Ändå menar många församlingar att man har fler gudstjänstbesökare än någonsin.

Jag tillhör själv dem som har fått till ny vana att fira söndagens gudstjänst på webben. Jag och min hustru väljer en gudstjänst som vi följer på teven. Vi

sjunger med i psalmerna, och uppskattar när texten visas på skärmen. Ibland sjunger vi med i solosångerna också, helt utan att skämmas. När gudstjänstledaren ber böjer vi våra huvuden hemma i soffan. Vi står till och med upp under trosbekännelsen. Och det blir faktiskt en gudstjänst. Jag känner mig delaktig. Och faktiskt har jag lite lättare att fokusera på predikan. Vi är många som gör på samma sätt. Väldigt många, tycks det. Även människor som sällan eller aldrig tar steget över kyrkröskeln.

Det som för ont med sig behöver inte ha en mening, men det kan ofta ges en mening, av Gud eller människor. Kanske får den skrämmande pandemin också vara ett verktyg i Guds hand då han lär oss nya sätt att vara kyrka. Webb- och tv-sända gudstjänster är förstas inte något nytt rent tekniskt, men massrörelsen kring att använda tekniken är ny. Det är inte bara de mest teknikintresserade som direkt sänder gudstjänster längre och det är inte bara ett fåtal som tittar. Mediemission har blivit aktuellt för alla kristna.

I många länder är det inte nytt att ha tillgång till gudstjänst och kristen undervisning endast på distans. Kanske

kan vi låta vår egen upplevelse sporra oss till att ännu mer stödja arbetet med att nå ut med evangelium via media till dem som inte får höra på något annat sätt. Det arbetet fortgår och tar sig delvis nya uttryck.

Men mitt i den spännande upptäckten att gudstjänst på distans fungerar i praktiken, får vi också minnas att många av våra trossyskon sitter isolerade i sina hem, men utan Sveriges frikostiga sjukförsäkringar och stora ekonomiska reserver. De kristna i Centralasien tillhör dem som har det tufft. Makset, vän till TWR och Norea och själv från Centralasien, återger en medkristens rop på hjälp: "Vi behöver inte kläder eller pengar. Kan du bara hjälpa oss med mat eller medicin?" Minska inte ditt givande i orostider, för oron är större för någon annan.



David Castor
Missionsledare

NOREA SVERIGE

Östergatan 20,
262 31 Ängelholm
Telefon: 0431-41 47 50

norea@noreasverige.se
www.noreasverige.se

NOREAS STYRELSE

Per Runeson, Emma Norrsén,
Rebecka Hector, Gunilla Bäcks,
Marianne Björk Kellgren, Hanna
Hagström, Carl Eric Svensäter

ORG. NUMMER

837600-8531

GE EN GÅVA

PlusGiro: 52 41 80-7
Bankgiro: 5896-5831
Swish: 1235142054

Om gåvor ges till specifika ändamål, som ligger utanför våra projekt, eller om insamlingsbehovet blir fyllt, förbehåller vi oss rätten att använda gåvorna för andra liknande ändamål.

GÅVOR FRÅN UTLANDET:

IBAN: SE44 9500 0099 6026 0524 1807
BIC/SWIFT: NDEASESS

SAT-7 prioriterar live-sändningar

”Vi gör vårt yttersta för att våra live-sändningar skall fortsätta, att våra uppföljningsteam skall kunna svara våra tittare och att SAT-7, oavsett vad som händer de närmaste veckorna och månaderna, skall fortsätta tjäna,” sade SAT-7:s ledare Rita El-Mounayer när världen vaknade till coronavirusets utmaningar.

”Alla kanaler arbetar med förminskad personalstyrka på grund av läget. Men hellre än att förlita sig på förinspelade program arbetar producenter, programledare och teknikteam målmedvetet för att fortsätta med så många direktsändningar som möjligt,” sade George Makeen på arabiska SAT-7.

I programutbudet har SAT-7 velat förmedla hopp och delat böneämnen, där tittare fått möjlighet att dela hur situationen påverkar dem och deras familjer. Under den omfattande nedstängningen av det iranska samhället har SAT-7 på persiska på nytt fått vara en viktig livlina för många.

När coronaviruset slog till i Turkiet förmedlade turkiska SAT-7:s program ”Världsbild” tidigt ett budskap

om Guds frid för att sända hopp in i livssituationer av rädsla och panik. ”Vi har en unik roll i att både utbilda våra tittare om sjukdomen och uppmuntra dem andligen så att de orkar hantera situationen,” förklarade SAT-7 Turkiets ledare Melih Ekener.

SAT-7 sänder tv på arabiska, persiska och turkiska till mer än 25 länder i Mellanöstern och Nordafrika och har över 20 års erfarenhet av att skapa program till stöd för sina miljoner tittare. Det behövs när coronaviruset ytterligare prövar redan utsatta kristna sammanhang.

Kyrkor i Mellanöstern har, precis som i Sverige, i stor utsträckning stängt och hänvisar till mediasända gudstjänster, såsom den regelbundet TV-sända gudstjänsten från Uppståndelsekyrkan i Beirut – nu utan församling närvarande.

Självklart följer SAT-7 de säkerhetsföreskrifter som gäller i de länder där man verkar, men samtidigt ser man en viktig uppgift i att fortsätta sända för att stödja tittare som är i större behov av uppmuntran och bön än någonsin.

”Det behövs när coronaviruset ytterligare prövar redan utsatta kristna sammanhang”



David Castor

TWR och Covid-19

När vi människor under pandemin sitter isolerade i olika grader av karantän spelar media en allt viktigare roll för att koppla samman oss med vad som händer i världen. När vi söker information, svar på livets svåraste frågor eller helt enkelt rekreation, vänder vi oss till radio, tv, internet och mobilappar, vilka får vara våra fönster mot världen där ute. Och för människor i många länder är denna teknik det enda sättet att få tillgång till Guds ord – ofta i hemlighet för att undvika förföljelse.

Att få ge röst åt hopp, kraft och information i allvarliga kristider är ingen nyhet för Noreas partner Trans World Radio (TWR). Även om deras högsta prioritet är att förkunna evangeliet och träna lärjungar, drar de ofta nytta av sitt globala tekniska nätverk för att hjälpa människor i katastroftider. Det har de gjort efter såväl orkaner och jordbävningar som under krig och annan oro. De sände viktig hälsoinformation under ebolaepidemin och de gör det förstås nu, under coronapandemin.

Nya program

TWR i Kina började redan i ett tidigt skede att producera programmet ”Från förtvivlan till hopp” som i flera avsnitt sprider uppmuntran och evangelium i några hårt drabbade länder. Programmet skrevs på mandarin, men finns nu också på de kinesiska språken kantonesiska, hakka och minnan, samt på engelska. Noreas personal arbetar i skrivande stund på en svensk översättning som kan komma att spelas in inom kort.

Intervjuprogrammet ”Coronaviruset: Vad du behöver veta” började redan i februari sändas på spanska från TWR:s sändare i Bonaire i Västindien, den kraftfullaste AM-sändaren i Amerika. Programmet har sedan översatts till både engelska och farsi och har sänts över Iran, ännu ett av världens hårdast drabbade länder. I programmet intervjuas den kristne läkaren och författaren David Stevens. Programmet inleds med omfattande information om viruset och hur man skyddar sig, men innehåller också ett engagerande samtal om andliga perspektiv på pandemin.

Beredskap

Runt om i världen arbetar många av TWR:s medarbetare hemifrån, men programproduktion och sändningar fortskrider. Alla TWR:s stora sändarstationer är igång och reservplaner i händelse av sjukdom hos nyckelpersoner är upprättade.

Förbön

Be gärna för TWR:s personal och sändningar. Be att programmen skall få möta rädsla med trygghet, uppgivenhet med tro och ensamhet med mening.



TWR:s stora sändare i Guam fortsätter att sända i Östasien.

**”Att få ge röst
åt hopp, kraft
och information i
allvarliga kristider
är ingen nyhet för
Noreas partner
Trans World Radio”**

David Castor



TWR filmar ett inslag vid gränsen mellan Nord- och Sydkorea

Foto: Candace Mackie



Kim Il-Sung avled för mer än 25 år sedan, men innehar alltså ämbetet "evig president" i Nordkorea. Här hyllas han i en park i huvudstaden Pyongyang.

Foto: Lalka ac [CC BY-SA 2.0] je

Radioprogram-livlina i Nordkorea

TWR i Sydkorea fortsätter att sända program till sina kristna systrar och bröder i Nordkorea. Under pandemin har insikten vuxit om hur viktigt det är att nå ut med program med kristet innehåll via olika kanaler. För den som lever under förföljelse är radion en livlina.

Nordkorea är det land där kristna förföljs allra mest. Det är svårt att föreställa sig att landet var känt som "Österns Jerusalem" fram till slutet av andra världskriget. Det går inte att få fram någon exakt uppgift om hur många kristna som finns i Nordkorea, men uppskattningsvis lär det finnas cirka 300 000 personer som är aktiva i olika husförsamlingar.

Den nuvarande, brutala diktatorn, Kim Jong Un, och hans familj har utsatt och utsätter fortfarande kristna för grym förföljelse. Mindre känt är att grundaren av Nordkorea, Kim Il-Sung, hade kristna föräldrar. Pappan arbetade som protestantisk missionär på deltid.

Nordkorea har låtit bygga fyra kyrkor i huvudstaden Pyongyang för att visa omvärlden att det råder religionsfrihet i landet. Det tycks vara en kuliss som är tom på kristet innehåll. I en av kyrkorna är ledarskapet underrät-

telsetjänstemän som snabbt döptes utan någon kunskap i kristen tro. Predikstolen framstår som en pulpet för politisk propaganda.

De verkligt kristna i Nordkorea är hängivna efterföljare av Jesus Kristus och de är redo att evangelisera så fort landet öppnas. Väckelsen i Pyongyang inträffade för mer än hundra år sedan och många ber och hoppas att det ska hända igen.

Men nu är det svårt att fira gudstjänst offentligt. Alla möten sker i hemlighet. Indoktrineringen i landet har gjort att angivare till och med finns i den egna familjen och bland granarna. Det händer att barn, utsatta för stark indoktrinering, anger sina föräldrar. Därför väljer många föräldrar att inte berätta för sina barn om sin tro.

I denna tid av pandemi har vi själva fått uppleva hur viktigt det är att ha tillgång till gudstjänster via sociala medier och andra kanaler. Det har ökat vår förståelse för den viktiga livlinan som radion är för människor som riskerar sina liv om de besöker en gudstjänst. TWR:s medarbetare i Sydkorea arbetar oförtrutet med att sända radioprogram till sina kristna bröder och systrar i Nordkorea. Trots att lyssnarresponsen är sparsam är de fast övertygade om att budskapet når in till människor som hungrar och törstar efter att höra Guds ord. Några meddelanden från lyssnare kommer också fram:

- Vi har regelbundet lyssnat på TWR:s program sedan du berättade om det för oss. Vi siktar in oss på att föra vidare vad vi har hört i programmen till våra släktingar.
- Tillsammans höjer vi våra röster i lovsång när radion spelar hymner och vi dras närmare Gud när vi lyssnar på budskapet.
- Kyrkorna vaknar till liv och vi blir stärkta att leva våra liv som Guds barn. Allt tack till Gud. Utan ert arbete hade vi inte blivit förberedda på att möta frihetsdagen som kommer i framtiden.
- Vi är mycket tacksamma för radioapparaten du skickade. Vi har precis tagit emot den. Eftersom vi inte har någon lärare har det varit svårt för oss att förstå Bibeln.
- Radion är vårt enda redskap för att kunna höra om Bibeln och andra nyheter från omvärlden.
- Utan ert program, kärlek och hängivenhet skulle vi aldrig få tillgång till evangeliet om vår Fader i himlen och vi skulle vara förlorade i mörkret. På grund av TWR:s andakter och Jesu Kristi nåd, kan vi under svårigheter och våldsam förföljelse, behålla tron och leva som Guds barn.

Maggan Johansson



Tillit i prövotider

Elisha sade till henne: ”Vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har hemma?”

2 Kung. 4:2

De flesta av oss var inte förberedda på isolering, ensamhet, oro eller rädsla inför en osäker morgondag. En pappa eller mamma förlorar ett jobb, en förälder är ensam och lider på sjukhuset, barn går inte till skolan och behöver ett extra mått av vägledning, kärlek och omsorg. Hur hanterar vi dessa prövningar? Hur kan vi få hjälp? Våra hjärtan känns så tunga! Var kan vi finna hopp?

För mig kan det vara mycket svårt att be om hjälp och lita på andra i tider av prövningar. Men det kan vara bra att ringa en vän som man litar på och som kanske har idéer som skulle kunna vara till stöd när vi försöker hitta lösningar i en svår situation. Så är det när vi möter änkan i 2 Kungaboken 4:1–7.

Vi vet inte exakt var denna händelse utspelar sig någonstans, men änkan i berättelsen bor troligen i en av städerna där profetskolorna finns. Änkan vänder sig till profeten Elisha när hon är i nöd. Hon vädjar till profeten eftersom hennes make har varit en man som varit trogen mot Herren. Nu efter

hans död ska sönerna tas som slavar som betalning för hennes hus.

Jag har fått en idé!

Elisha kommer med en idé som är utanför boxen. Han använder sig av något som kvinnan har i sitt hus: en flaska olja (4:2). Elisha ber henne att gå till alla sina grannar och samla ihop tomma kärl och fylla dem med olja från denna lilla flaska. Han säger att när ett kärl är fullt ska hon ställa undan det, se 4:4. Visst låter det galet? Hon har bara en flaska med olja!

Vad tänker du om det förslaget? Tycks det inte vara slöseri med tiden? Ändå förser Gud henne med allt hon behöver genom att ge rådet att fylla upp varje kärl, ett efter ett, till dess att det sista kärlet är fullt. Det var verkligen ett under. Sedan går hon och säljer oljan och betalar sin skuld. Änkan och hennes söner lever sedan på det som blir över, se 4:7.

Tror du detta?

Hur är det med oss idag? Det är ett test av vår tro när vi väljer att tro på att Gud kan lösa en situation som i våra egna ögon ser omöjlig ut. Ändå fortsätter Gud att finnas där för oss. Han verkar i sitt folk genom sitt ord och sin skapelse.

Har du mod att berätta för någon om vad du går igenom och be om hjälp? Det kanske finns någon som har en idé om hur du ska komma igenom ytterligare en dag, hur du ska förse din familj med mat eller hur du ska få hjälp med skulder som du har. Jag tänker på min sväger som hjälpte mig genom en svår tid. Det var när jag torkade disk i min systems hem som jag berättade om min situation för honom. Utan hans hjälp hade jag inte varit verksam i TWR Women of Hope i dag. Er Far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det (Matt 6:8). Gud arbetar genom sitt folk för att ge oss hopp och helande.

Du är inte ensam. Ta ett steg i tro och berätta för någon vad du behöver och låt den personen hjälpa dig. Vem vet? Kanske får du bevittna ett under!

Peggy Banks
Global verksamhetsledare, TWR
Women of Hope

Sociala medier

En plats att sprida evangeliet i kristider

Konstnär: Anders O Johansson

En vårdag i maj sitter jag och min man, Anders O Johansson, och småpratar vid köksbordet. Samtalet ska mynna ut i en artikel. Även om vi inte tillhör gruppen 70 plus så håller vi oss isolerade. Anders har varit präst i Svenska Kyrkan i över fyrtio år och vi har varit gifta nästan lika länge. Han arbetar hemifrån eftersom han har en underliggande sjukdom och tillhör en av riskgrupperna.

– Det blir en hel del telefonsamtal. Nu har jag börjat producera program som jag lägger ut på Facebook, säger han.

Anders har under en längre tid funderat på att göra korta andakter som skulle kunna laddas upp på sociala medier, men idén har bara lagts till högen med andra idéer som det eventuellt skulle kunna bli något av i framtiden. Men nu, när de sociala kontakterna är begränsade, har han gjort slag i saken.

– Programserien har jag valt att kalla, ”Sneckaboen berättar”. Många har försökt att stava till sneckaboen, men det är nog bara vi kronobergare som vet hur ordet stavas, säger han stolt med glimten i ögat.

Han har gjort flera ”tunga predikningar” genom åren som kräver en hel del utrymme och är tunga att bära runt på. När han börjar att fundera på texten inför söndagen händer det att

han går ut i sneckaboen och tar fram motorsågen och sågar till en relief som illustration.

– Jag hade Eva Spångberg som lärare i religion när jag gick i högstadiet. Hon var en stor förebild för mig när det handlar om att berätta bibelberättelser, snida i trä och ta hand om människor som lever i marginalen. Hon har lärt mig väldigt mycket.

En annan konstnär som Anders har inspirerats av är Michal Hudak. Han bodde i norra Skåne under några år i början av 90-talet.

– Michal har lärt mig mycket om färg och form. Vi har gjort en hel del tillsammans. Han kommer med någon idé och har behövt hjälp med snickerier och sniderier. En del har gjorts på Alltmöjligt- verkstaden, en verkstad för arbetslösa och långtidssjukskrivna. Där hjälpte jag till med att fundera ut en del tekniska lösningar.

Tillsammans har de bland annat tillverkat påskskåp till olika kyrkor och altartavlor och psaltarpsalmer i trä. Det har aldrig varit brist på idéer.

– Planen var väl 150 psaltarpsalmer,

men ännu så länge har vi nog bara gjort tolv, säger Anders och ser framför sig var alla dessa psaltarpsalmer skulle kunna placeras någonstans.

Nu har många församlingar tvingats att ställa om och sänder live via soci-

ala medier och andra kanaler. Anders är lite orolig för att det kan vara svårt för en del att komma igång med regelbundna gudstjänstbesök igen efter krisen.

– När vi bodde i Fjällbacka berättade en kvinna på ålderdomshemmet att hon hade varit med när kyrkan i Kville var helt överfull. Då var det 1200 som satt och 800 personer som stod under gudstjänsten. Efter halva

gudstjänsten bytte man så att de som hade fått stå fick sitta. Men så kom första världskriget och då hade man inte råd att elda i kyrkan. Den äldre damen menade att det var anledningen till att människor vande sig av med att gå till kyrkan. Efter första världskriget var det bara ett fåtal som fortsatte att fira gudstjänst. Men just nu behöver vi skydda äldre och personer som befinner sig i riskgruppen och då får vi ställa om.

”Michal har lärt mig mycket om färg och form. Vi har gjort en hel del tillsammans”



Foto: Maggan Johansson



Träarbete: Anders O Johansson
Målning: Michal Hudak.



Träarbete: Anders O Johansson
Målning: Michal Hudak.

Jag undrar vilka fördelar Anders ser med att kunna delta i gudstjänster och andakter via sociala medier.

– Jag tror att det är viktigt att få fortsätta att fira gudstjänst med dem man brukar fira gudstjänst tillsammans med även om det sker på distans. Det betyder mycket. Man är med i gemenskapen och kan delta i bön och sång. Nackdelen är väl att man inte kan fira mässa. En del församlingar har valt att dela ut nattvarden utanför kyrkan. Man deltar via Facebook och sedan tar man sig till kyrkan efter predikan och får del av nattvarden, Kristi kropp och blod, utanför kyrkan.

Även om Anders är tekniskt lagd så har han aldrig haft något större intresse av att hänga på internet – inte förrän nu. Anders brinner nämligen för att berätta bibelberättelser så att vem som helst kan förstå.

– Det finns ju en hel del pedagogiska filmer på Youtube om hur man spelar in och redigerar i ljudfiler. I början var det lite svårt att anpassa rösten. Du tyckte att jag tog i från tårna och lät som om jag stod framför en mikrofon i kyrkan. I kyrkan måste man vara mycket tydlig och prata sakta för att inte ekot ska störa i en stor kyrkolokal.

Det var det som hände när jag fick mikrofonen framför mig, fortsätter han.

Nu finns tjugo korta avsnitt producerade som har lagts upp på Facebook. Sök efter Anders O Johansson så hittar du dem där. Under stilla veckan och påsken handlade andakterna om Jesu lidande, död och uppståndelse. Sedan har det byggts på med fler andakter. Som illustrationer har han bland annat använt bilder på påskskåpet och altarskåpet som Michal har målat. För det är viktigt att både hörsel och syn aktiveras.

– Jag har lagt märke till att jag har fått väldigt många nya vänner på Facebook som har överraskat mig lite. De har lyssnat, gjort tummen upp och en del har delat vidare med sina vänner. Det känns inspirerande. Det finns många olika orsaker till varför en del inte kommer till gudstjänsterna i kyrkan. Kanske är det så att man i dessa kristider får tid att reflektera över meningen med livet. Jag hoppas att andakterna kan vara till hjälp. Samtalen har gått vidare i Messenger där man kan vara lite mer privat och det har även resulterat i telefonsamtal.

Anders har levt i herdepsalmen några veckor. Han påminner mig om att herden leder på rätta vägar, men inte

alltid på räta. Psaltaren 23 är en vilopsalm. Det innebär att han leder oss även när det tar emot i livet. Dessutom har Anders funderat en del på hur det var för lärjungarna att ta in att Jesus faktiskt hade uppstått.

– Tomas tvivlade och de andra lärjungarna hade svårt att känna igen Jesus efter uppståndelsen. Det är själavårdande. Jag möter ju många som har svårt att tro och som är kvar i sina tvivel trots att de har fått se Guds handlande. Därför behöver vi hela treenigheten för att förstå sammanhanget. Gud, Fadern och Skaparen, Jesus Frälsaren som förlåter oss alla våra synder och den helige Ande som hjälper oss att tro – att vi ända ut i fingerspetsarna får känna och veta att vi är förlätta och älskade av Jesus. Det är oerhört skönt att veta att Jesus är vägen, sanningen och livet. Han har gjort allt för vår frälsning. Ingenting behöver läggas till, avslutar Anders.

Maggan Johansson



Mot Nordkaukasus

Nordkaukasiska tatar kvinnor i slutet av 1800-talet

På gränsen mellan Europa och Asien ligger bergskedjan Kaukasus, med Europas högsta berg Elbrus på över 5 600 meter. För många är områdets regioner och nationer, såsom Georgien, Tjetjenien och Azerbajdzjan, kanske mest förknippade med inbördeskrig, terrorism och brottnig. Men nu får vi chansen att också förknippa dem med Guds utsträckta hand mot sina älskade barn. Området på bergskedjans nordsluttning och strax norrut kallas för Nordkaukasien och ligger huvudsakligen i Ryssland. I det området nysatsar Trans World Radio (TWR) nu på programmet "Women of Hope" och Norea Sverige finns med som en partner i detta arbete som från och med i år är ett av de projekt som vi samlar in pengar till.

WOMEN OF HOPE

Women of Hope är både ett radioprogram och ett internationellt nätverk av bön och hjälp av och för kvinnor. I Sverige lever nätverket bland annat genom det några år gamla radioprogrammet Hannas Café och möjligheten att prenumerera på en svensk översättning och bearbetning av det internationella bönebrevet. I skri-

vande stund är vi också i slutfasen av produktionen av en ny radioserie i själavårdande ton. Norea Sverige stödjer ekonomiskt Women of Hope i Kroatien, Ukraina, Uzbekistan och nu alltså den del av Ryssland som kallas Nordkaukasien.

KAUKASISK TRO OCH KULTUR

Sovjetunionen var ett av historiens största försök att skapa ett strikt ateistiskt samhälle utan plats för vare sig gudstro eller övertro. Även om perioden präglades av förföljelse av trons företrädare lyckades dock inte försöket och efter kommunismens fall har nordkaukasierna, enskilt och i grupp, i varierande grad återvänt till de två trossystem som under lång tid präglat befolkningen: rysk-ortodox kristendom och islam. Det moderna Nordkaukasien är en region präglad av klanstrukturer med mycket traditionell syn på familj såväl som på könsroller. De äldstes auktoritet är i det närmaste oinskränkt och i den nära familjen är det mannen som bestämmer, ofta emotionellt distanserad från fru och barn. Kvinnans primära roll är att ta hand om hem och barn. Gifta sig bör hon göra så snart hon är vuxen.

VÅR FÖREBILD

Vår önskan är att förmedla hopp till kvinnor i Nordkaukasien. Vår förebild är Jesus själv, som förvånade sin samtid genom att bryta igenom hävdvunna konventioner som låste inne människor. Han talade med kvinnan vid Sykars brunn, trots att hon inte bara var både samarier och kvinna, utan dessutom bar på en relationshistorik som skulle ha fått många att hålla en moralisk distans till henne. Hennes liv förändrades i det mötet. Jesus förde samtal med Maria i Betania när det kunde ha förväntats av henne att sköta köksarbetet. Och Jesus blev inte arg när kvinnan med blödningar, trots föreställningar om orenhet, trängde sig genom folkhopen för att i smyg försiktigt röra vid honom. Kvinnor fanns med bland lärjungarna och dessa kvinnor har fått vara förebilder för kristna – såväl män som kvinnor – under hela kyrkans historia.

Programmet sänds på den regionala ryska dialekten och primär målgrupp är kvinnor i muslimsk familjemiljö. Ämnen som behandlas inkluderar missbruk, mental hälsa, övergrepp, hygien, graviditet, äktenskap, föräldraskap och vänskap.

David Castor



Lyssna i mörkret

Gud tar oss ständigt in i mörkret för att berätta saker för oss. I de mörka tiderna av ensamhet eller sjukdom då vi är avstängda från vardagen talar han med oss och berättar vad som ligger på hans hjärta. Våra öron hör saker som de, när vi är upptagna i våra liv, kanske aldrig har hört. Men att lära sig dessa saker innebär alltid ett ansvar att ”säga i ljuset” när tiden för mörkret är slut. Vi ska dela

med oss till andra vad vi har lärt oss. Detta ger lidandet en ny mening. Gud har ett syfte med detta, eftersom vi i lidandet har möjlighet att se honom ansikte mot ansikte och lyssna. Bibeln säger, ”Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset ...” (Matt 10:27). Får jag uppmuntra dig att lyssna noga under denna mörka coronatid och sedan ropa ut från hustaken vad vår Far har lärt dig?



Lisa Hall
internationell bönekoordinator
TWR Women of Hope



