

# noreanytt

NR 1 2021





## NOREA SVERIGE

Norea Sverige är en ideell missionsorganisation som sprider evangeliet via elektroniska medier. Vi har som mål att nå människor med det kristna budskapet, såväl i Sverige som utomlands. Detta vill vi göra tillsammans med andra kristna organisationer, församlingar och människor runt om i Sverige och i världen.



## TWR (TRANS WORLD RADIO)

Norea Sverige är svensk nationell partner till den världsomspännande mediemissionsorganisationen TWR, "Trans World Radio". TWR vill via massmedia förkunna evangeliet om Jesus Kristus till hela världen, så att bestående frukt skapas. Detta görs för närvarande på drygt 230 språk i 190 länder.



## TWR WOMEN OF HOPE

TWR Women of Hope vill förmedla hopp, som finns hos Jesus Kristus, särskilt till kvinnor runt om i världen. Genom radioprogrammet Women of Hope blir lyssnare stärkta och får kunskap inom många viktiga områden. Tusentals kvinnor förenas också i bön för sina medsystrar utifrån en månadskalender som sprids på 120 olika språk.



## SAT-7

Dygnet runt sänder SAT-7 kristen kristen tv över Nordafrika och Mellanöstern, från Casablanca i väster till Kabul i öster. En kanal sänder på arabiska, en på turkiska och en på persiska. Dessutom drive en barnkanal på arabiska.



**MEDIEMISSION ÖVER ALLA GRÄNSER**  
– TILL TRO, LIV OCH EFTERFÖLJELSE.

**NOREANYTT**  
Tidningen utkommer med 4 nr/år.

**Frivillig  
prenumerationsavgift**  
inom Sverige: 150 kr/år

**REDAKTÖR**  
David Castor

**ANSVARIG UTGIVARE**  
Per Runeson

**GRAFISK FORM**  
Norea Sverige/Design för Livet

**TRYCKERI**  
Tryckeriet i Älmhult  
[www.atryck.se](http://www.atryck.se)

**OMSLAGSBILD**  
Foto: Jon Pinder, Unsplash

# Längta efter att möta Jesus

Lärjungarna är desillusionerade. Påskan är över och deras mästare är död, avrättad som en simpel rövare på ett kors. Det sista Petrus gjorde innan allt hopp var ute var att förneka att han alls kände Jesus. Han hade ändå lovat och bedyrat att han aldrig skulle falla till föga. Allas sorg är förstås stor och när sorgen också kan kopplas till svek blir den ännu svårare att bära. Då kommer kvinnorna som varit vid graven och berättar att Jesus lever. Allt ställs på ända. Lärjungarna har svårt att tro, men i Lukasevangeliet 24:12 läser vi att Petrus genast springer bort till graven.

År 2021 satsar Norea särskilt på program riktade till barn. En serie som vi startar med kallar vi "Gilla Jesus" – den är när detta går i tryck i slutskedet av produktionen och handlar om Jesu liv. Den scen som grep starkast tag i mig när jag såg det australiska origi-

nalet var just hur Petrus sprang. Han sprang längs gatorna i Jerusalem och mindes vad som varit. Och trots den begränsade möjlighet till djupare porträtt som den aktuella animationsstilen erbjuder så ser jag längtan i hans ögon. En stark, nästan dåraktig, förväntan på vad och vem han skall få möta.

Låt oss längta efter att möta Jesus. Låt oss förvänta oss stora ting från Gud, han som utvalt det som är dåraktigt och svagt för världen.

Genom Norea och våra partner Trans World Radio och SAT-7 kan du stödja mediemission runt om i världen. I många av de länder och regioner där vi sänder kristna program är frestelsen stor att likt Petrus förneka sin tro, helt enkelt för att hotet är stort. Den som är kristen riskerar inte bara någon gliring eller ett ifrågasättande, utan kan bli utesluten ur sociala gemenskaper, avskedad från sitt ar-

bete, trakasserad av polis och till och med misshandlad, fånglad och torterad. I dessa länder springer människor sina livslopp med en blick av förväntan på att vid graven står uppståndelsens mästare och väntar. Låt oss springa tillsammans och locka andra att följa med på vägen.



David Castor  
Missionsledare

## NOREA SVERIGE

Östergatan 20,  
262 31 Ängelholm  
Telefon: 0431-41 47 50

norea@noreasverige.se  
www.noreasverige.se

## NOREAS STYRELSE

Per Runesson, Hanna Hagström,  
Rebecka Hector, Gunilla Bäcks,  
Arvid Birgersson, Marianne Björk  
Kjellgren.

## ORG. NUMMER

837600-8531

## GE EN GÅVA

PlusGiro: 52 41 80-7  
Bankgiro: 5896-5831  
Swish: 1235142054

Om gåvor ges till specifika ändamål, som ligger utanför våra projekt, eller om insamlingsbehovet blir fyllt, förbehåller vi oss rätten att använda gåvorna för andra liknande ändamål.

## GÅVOR FRÅN UTLANDET:

IBAN: SE44 9500 0099 6026 0524 1807  
BIC/SWIFT: NDEASESS



# Noreas utlandsstöd 2021



## Centralasien

**Program:** Power in Persecution  
**Språk:** Ryska och uzbekiska  
**Stöd 2021:** ca \$10 000  
**Projektnummer:** 48

Foto: Nurgeldy



## Uzbekistan

**Program:** Women of Hope  
**Språk:** Karakalpakiska  
**Stöd 2021:** ca \$3 300  
**Projektnummer:** 51

Foto: Michal Huniewicz



## Kroatien

**Program:** Women of Hope  
**Språk:** Kroatiska  
**Stöd 2021:** ca \$8 300  
**Projektnummer:** 43

Foto: Elena



## Ukraina

**Program:** Women of Hope  
**Språk:** Ukrainska  
**Stöd 2021:** ca \$9 700  
**Projektnummer:** 46

Foto: Programmets logotype



## Nordkaukasien

**Program:** Woman of Hope  
**Språk:** Ryska  
**Stöd 2021:** ca \$8100  
**Projektnummer:** 52

Foto: TWR Ryssland



## Iran

**Program:** Persian Oral Bible  
**Språk:** Persiska  
**Stöd 2021:** ca \$7 400  
**Projektnummer:** 45

Foto: Ninara



## Bosnien-Hercegovina

**Program:** Rizinice Mudrosti (Vishetskatter)  
**Språk:** Bosniska+svenska  
**Stöd 2021:** ca \$6 700  
**Projektnummer:** 49

Foto: TWR Bosnien



## Mellanöstern/Nordafrika

**Program:** Ala's dagböcker  
**Språk:** Arabiska  
**Stöd 2021:** ca \$4 000  
**Projektnummer:** 44

Foto: Bild från webbplatsen



## Eritrea

**Program:** Flera  
**Språk:** Tigrinska  
**Stöd 2021:** ca \$5 600  
**Projektnummer:** 50

Foto: TWR, Marli Spieker

## Mellanöstern/Nordafrika

**Program:** SAT-7:s tv-sändningar  
**Språk:** Arabiska, farsi, turkiska  
**Stöd 2021:** ca \$1000  
**Projektnummer:** 69



Foto: SAT-7

Personerna på bilderna har ingen relation till Norea eller TWR.



# Vishetens alla skatter

”I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.” Kol 2:3

”Jag fick nyligen chansen att lyssna till radioprogrammet ”Vishetens alla skatter”. Jag hälsade på en vän som är kristen, och hon ville att vi skulle lyssna tillsammans till ett program som hon följer. Jag gick med på det, mest av artighet för jag brukade ärligt talat inte lyssna till kristna program.



Men jag tyckte om vad jag hörde. Jag hade trott att det skulle vara ett tråkigt program, fyllt av regler och bud, men det jag hörde var raka motsatsen. Det handlade om människans hjärta, som behöver kärlek. Trots att vi blir fler och fler människor på jorden, blir människor allt ensamare och mindre älskade. Det berörde mig på djupet. Jag har ofta känt mig ensam, även med mycket folk omkring mig. Den vänliga rösten fortsatte att tala om betydelsen av kärlek, om hur mycket Gud älskar världen, om hans sons offer. Det handlade om hur vi älskar dem som är vackra eller goda, men hur Gud älskade oss när vi var smutsiga och syndiga. Det kändes som att rösten talade just till mig. Jag ville inte tillstå det för min vän. Min stolthet lät mig inte berätta för henne att ensamhet och brist på äkta kärlek

var verkliga problem i mitt liv. Men jag grät inombords, för det där radioprogrammet berörde mig verkligen djupt i hjärtat. Till slut ställde radiorösten några frågor. Tror du på Jesus? Låter du honom älska och leda dig? När jag kom hem den kvällen tänkte jag mycket på vad jag fått höra. Jag bestämde mig för att erkänna för min vän att jag verkligen tyckte om programmet och att jag skulle vilja lyssna tillsammans igen. Nu har vi lyssnat till Vishetens alla skatter i flera månader och jag upplever att Gud förändrar mig och att jag är på rätt spår. Fortsätt med det goda arbete ni utför, för jag tror att det finns många som behöver Gud men av stolthet inte vill erkänna det. Må Gud röra allas hjärtan.”

Ana, lyssnare

Knappt tio år efter bosniska kriget, 2004, började sändningarna av det kristna radioprogrammet Riznice mudrosti, ”Vishetens alla skatter”. Programmet sänds på bosniska, det språk som framför allt talas av bosniakerna, den största av tre konstitutiöna folkgrupper i Bosnien-Hercegovina. Bosniakerna utgör runt hälften av landets tre och en halv miljoner invånare och en stor majoritet av dem är muslimer. Ibland omtalas de som just bosnienmuslimer. När Riznice mudrosti började sändas 2004, knappt tio år efter det omska-

kande Bosnienkriget, fanns ännu inga kristna radiosändningar på bosniska. Den serbiska befolkningen, i första hand ortodoxa, lyssnade på serbiska program och den kroatiska befolkningen, i huvudsak katoliker, lyssnade på kroatiska, men TWR ville nå fram även till de bosnisktalande. Målsättningen med programmet är att få berätta om Bibelns innehåll för människor som i princip inte vet något om den kristna tron.

Bland lyssnarna finns bland andra bosniaker som kommit till kristen tro under utlandsvistelse, i första hand

som flyktingar. Tillbaka i Bosnien vågar de inte öppet bekänna sin tro, vilket skulle kunna leda till såväl avståndstagande och isolering som till förföljelse och misshandel. De både läser sin bibel och går till kyrkan i smyg. Norea kom in i bilden som bidragsgivare till programmet 2018 och stödjer det sedan dess. Det går att lyssna på programmen på webben via adressen: <https://twr-bosnia.org/riznice-mudrosti/>

David Castor

Bed med ord av nobelpristagaren Ivo Andrić, född i nuvarande Bosnien-Hercegovina: Herre, som råder över världarna och som härskar och vet, se till detta kuperade land, Bosnien, och till oss som har sprungit från dess jord och äter dess bröd. Ge oss vad vi ber om dag och natt, var och en på sitt sätt: plantera fred i våra hjärtan och harmoni i våra städer.





# Trans World Radio

Paul Freed i inspelningsstudio 1953

## Började i Afrika

Paul Freed hade inget intresse i Spanien. Han skulle mycket hellre ha åkt någon annanstans 1948. Han var en amerikan som vuxit upp i Arabvärlden. Till Spanien hade han ingen relation och han hade egentligen ingen aning om vad han skulle dit och göra. Han hade mött två spanjorer vid en internationell konferens i Schweiz och gått med på att möta dem. De hade bett honom att ta på sig bördan att nå deras 30 miljoner landsmän med de goda nyheterna om Jesus. ”Till slut svarade jag ja – ett ynkligt tveksamt ja, men jag var på väg,” berättar Paul. ”Jag anade inte att Gud under de få dagarna i Spanien skulle bygga fundamentet för hela mitt framtida arbete.” Och, skulle det visa sig, Trans World Radios missionsverksamhet.

När Paul Freed hade besökt Spanien och träffat människor som längtade efter att få lära sig om Jesus, fyllde en fråga hans tankar: ”Hur kan fler av dem få höra om Guds godhet?”. Där fanns miljontals att nå med de goda nyheterna om Jesu fullbordade verk

på korset. Tanken var så levande, men samtidigt komplex. Det bergiga spanska landskapet var fyllt av svårtillgängliga byar och städer. ”I mitt sinne fanns bara ett svar på frågeställningen: radio! Inget annat skulle kunna nå ut över landet, från bergstopp till dalgång, Madrid i inlandet till Cádiz vid kusten. Jag hade inte ett öre i understöd. Jag visste inte vilka steg jag behövde ta. Men en sak var jag säker på: Herren hade otvivelaktigt sammankopplat mitt hjärta med Spaniens hjärta.”

Det var ingen enkel kallelse med en tydlig väg (det är ju sällan så). Paul Freed hade varken pengar, personal eller kunskap om radio. Men Gud öppnade en dörr som förbryllade Paul: det fanns en radiostation tillgänglig att sända från i Tanger i Marocko. Varför skulle Gud öppna en dörr i Afrika, även om det bara var några mil över vattnet till Spanien? Varför inte i Spanien?

Motvilligt åkte Paul till Tanger. Men när han och hans medarbetare stod på marockansk mark och såg över mot Spanien insåg de att här var det fritt att bygga, medan en sådan möjlig-

het kanske aldrig skulle öppna sig i Spanien. Men det var ingen enkel väg framåt utan de fortsatte att be och Gud fortsatte att leda.

Paul hade ingen egentlig erfarenhet av radioarbete, men han var gripen av potentialen hos radiovågor. Folk i hans omgivning rekommenderade honom att lära sig mer om radio innan han satte igång, men han litade på att Gud skulle kalla folk som kunde ta hand om det tekniska. ”Det framstod som att radio kunde nå över alla gränser, bakom murar och inhägnader, på ett sätt som inte gick på annat sätt”, tyckte Paul. ”Jag tänkte på världens mängder av folk som ’en värld’ med samma grundläggande behov för hjärtat. Jag visste att varje enskild person hade rätt att nås. Jag var övertygad om att alla människor är älskade av Gud och att för honom finns inga gränser, ingen åtskillnad.”

Det första programmet från Marocko sändes in över Spanien 1954. Sedan dess har Gud skapat möjligheter att sända från strategiska positioner in över flera av världens mest



Det började med radiosändningar över Spanien.



Foto: Nacho Carretero Molero

svårnådda områden. I dag når TWR ut med bibelundervisning till miljontals människor i 190 länder på deras egna språk. I mer än 65 år har Gud använt TWR och ett utspritt nätverk av partner för att leda människor från tvivel till avgörelse till lärjungaskap.

### Partner runt om i världen

Norea Sverige är officiell nationell partner till TWR. Sådana partner finns i många länder, i varierande storlek och med varierande omfattning på eget arbete, såsom produktion och sändning av program. Tillsammans utgör vi alla det nätverk som är TWR internationellt och vi samverkar med varandra på olika sätt.

I Norden finns partnerorganisationerna Norea Mediemission i Danmark, Norea Mediemisjon och P7 Kristen Riksradio i Norge och Sansa (Budbärarna) i Finland. Vi relaterar alla till TWR Europa som har sitt primära säte på Cypern.

I flera av de länder där vi stöder missionsinsatser finns inte fristående nationella partner, utan vår partner

i arbetet är regionala eller nationella avdelningar inom TWR. Dessa arbetar i möjligaste mån med lokala manusförfattare och radioröster.

### Teologi

TWR ingår i kretsen av organisationer i Lausannerörelsen, vilken utgår från Lausannedeklarationen från 1974. Lausannedeklarationen brukar beskrivas som en trosbekännelse för den evangelikala rörelsen. Detta är en bekännelse som överlappar men inte är identisk med den evangelisk-lutherska bekännelse som Norea vilar på. Vi är dock överens om att uppdraget att nå ut till människor med evangeliet överskuggar de skillnader vi kan ha i en del teologiska frågor.

Artikeln historiska del är en lätt bearbetad översättning av en presentationstext från TWR.

David Castor





# Utmaningar i Ukraina

Ukrainas nationalgarde desinficerar gator och trottoarer.

*Ukraina har tre storskaliga utmaningar: Kriget i östra delarna av landet, arbetslöshet och massarbetskraftsutvandring. Ovanpå allt detta pågår pandemin.*

Jag intervjuade en bekant som hade varit svårt sjuk i covid-19. Hon var tacksam för varje andetag hon med lätthet hade kunnat ta innan sjukdomen bröt ut. Gud gjorde henne uppmärksam på hans under – att kunna andas. När man är mycket sjuk är det svårt att tänka på sitt förhållande till Gud. Infektionen tar alla fysiska resurser i anspråk. Hon uppmanade därför lyssnarna att omvända sig till Gud och inte vänta med det till livets sista dagar, berättar Larysa Melnik, mångårig producent av programmet Women of Hope i Ukraina.

Strikta karantänsregler har införts. Rädslan för att bli sjuk är inte lika påtaglig nu om man jämför med hur det var i början av pandemin eftersom de flesta som insjuknar bara får lindriga symtom.

Men det lugnar inte människor som har förlorat nära och kära, fortsätter Larysa. En ung kvinna gav sig iväg till en avlägsen by för att leverera mat till en dam och ställde varorna på trappan. Damen öppnade inte ens dörren eftersom hon var så rädd. Arbetslöshet och minskade inkomster slår hänsynslöst mot en redan ansträngd befolkning. Priset på gas stiger. Människor protesterar. Innetemperaturen håller 15–16 grader på vintern. Alla måste spara. Allt fler söker sig utomlands. Även kristna familjer och ledare ger sig iväg i förhoppning om ett tryggare liv någon annanstans.

Under pandemin har kyrkorna delvis ställt om, menar Larysa och säger:

I byar med ett fåtal medlemmar träffas man som vanligt. Det var bara några församlingar som slutade med gudstjänster eftersom nästan alla medlemmarna insjuknade. I större församlingar sänder man gudstjänster via internet. I vår kyrka har vi tre gudstjänster varje söndag, varav en sänds via internet. En del medlemmar insisterade på att fortsätta med gudstjänsterna när sjuktalen var som högst.

Kyrkorna hjälper de mest utsatta. Munskydd sys, mat och andra förnödenheter delas ut till behövande och de minst bemedlade får ekonomiskt stöd. Kriget i de östra delarna av landet fortsätter, men överskuggas av pandemin.

Det finns många internflyktingar. Bröderna i församlingen besöker skadade som är inlagda på sjukhus. Vi vidarebefordrar produkter och pengar till folket i östra Ukraina. En kaplan berättade att fientligheterna fortsätter och det finns förluster, men det får inte lika stor offentlig uppmärksamhet längre. Trots alla svårigheter fortsätter Larysa och hennes medarbetare att sända programmet Women of Hope varje vecka.

Vi har haft en terapeut som medverkande vid flera tillfällen. Samtalen har rört sig om sorg, förlåtelse, missbruk, våld, etc. Jag fick ett brev från en lyssnare nyligen som beskrev hur hon hade fått hjälp genom programmet. Det var väldigt uppmuntrande.

Nu vill de göra vissa förändringar i programkonceptet. Med ett nytt format hoppas de hålla kvar intresset för programmet. Men det är inte bara detta som tar Larysas tid i anspråk:

Vi har börjat sända ett program som analyserar bibelns böcker. Alla som jobbar på TWR är involverade i projektet. Var och en har sin uppgift. Pastorer och teologer bjuds in för att gå igenom bok efter bok. Frågor ska förberedas och programmet ska spelas in och redigeras. Det kräver mycket energi eftersom det sänds varje dag. Men responsen har varit mycket positiv. Det har varit ett provningarna år även på det personliga planet. Larysa ådrog sig en skada vid ett fall samtidigt som hennes make låg på sjukhuset. Dessutom blev de tvungna att snabbt flytta till en billigare lägenhet som hon ser som en välsignelse från Gud.

Ungdomarna är aktiva i församlingen där maken är pastor. De är mer vana vid att hantera moderna utmaningar än den äldre generationen. Men det är bekymmersamt att så många unga väljer att flytta utomlands. Det är ändå en tröst att de bär en levande tro i sina hjärtan, avslutar Larysa.

Maggan Johansson





Foto: Melanie Pongratz



Noreasverige.se

# Noreas kanaler

Du kan lyssna på Noreas program i dator eller telefon via vår webbplats. Till exempel kan du lyssna på vilket avsnitt du vill av Vågen genom Bibeln. Du kan då välja antingen utifrån avsnittsnummer eller utifrån bibelbok och kapitel. På webbplatsen finns också en del information och kontaktuppgifter. Du når vår webbplats på [noreasverige.se](http://noreasverige.se).

## Appar

Norea har två mobilappar som du kan lyssna till eller titta på våra program i.

- Vår mest allmänna app heter kort och gott "Norea". I den finns såväl flera av våra egna produktioner, såsom bibelstudieprogrammet "Vågen genom Bibeln", betraktelseserien "Psaltarklanger" och undervisningspaketet "På trons väg", som en del översatta program från internationella partner. I appen lyssnar du när och var du vill. Kanske är ett avsnitt av andaktsprogrammet "Ögonblick med Gud" på två minuter precis lagom för din promenad till bussen. Eller kanske kan ett trettiominutersavsnitt av "Hannas café" om livsfrågor i vardagen fylla din bilfärd med mening.

- "Välkommen till Sverige" är en app som särskilt riktar sig till invandrare med persiska eller arabiska som modersmål. I appen presenteras dels det svenska samhället och den svenska kulturen, dels den kristna tron. Alla ljudprogram i appen finns på svenska, farsi och arabiska.

## Youtube

- På Youtube hittar du Noreas kanal genom att söka på Norea Sverige. Följ oss gärna! Här hittar du en del video-produktioner, såsom studiematerialet "På trons väg" och bibelberättelserna "Om jag varit där". Men här finns också en del av våra ljudprogram med enklare bildsättning.

- Hjärtats trädgård (se sida 10) har fått en egen Youtube-kanal. Följ gärna den och dela med vänner och bekanta.

## Facebook

På Facebook hittar du vår sida under namnet Norea Sverige. Där delar vi länkar till program och berättar en del om våra missionsprojekt. Gilla gärna sidan för att få veta när något nytt händer. Och dela gärna innehåll med andra. Vi har ingen stor annonsbudget – det är du som är intresserad av det vi gör som är vår annons när du berättar för andra.

## Instagram

På instagram kan du följa Women of Hopes bönebrev på svenska. Varje dag läggs dagens böneämne ut med bakgrundsfoto av Helene Sturefelt, en av våra volontärer. Bönerna ber du tillsammans med människor världen över. Kanalen heter [twrwomenofhopesverige](https://www.instagram.com/twrwomenofhopesverige).

## Podcast

Flera av våra program ligger också ute som podcaster. Sök efter våra programtitlar i den poddtjänst som du använder.

## Närradio

En del av våra program sänds också av närradiostationer runt om i landet. Tala gärna om för radiokanalen att du lyssnar.



**N**orea släpper nu en ny programserie kopplad till nätverket TWR Women of Hope. Programmet Hjärtats Trädgård lanseras på Youtube och Facebook med ett avsnitt i veckan, i en första omgång omfattande tjugo avsnitt. Maggan Johansson dyker ner i trädgårdsarbetet som behöver utföras i hjärtat. I Ordspråksboken 4:23 står det: Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. När man tittar in i sitt eget hjärtas trädgård blir man ofta både matt och uppgiven. Det är väl att vi inte behöver ha trädgården i toppskick och gräs-

mattan klippt med nagelsax innan vi kan bjuda in trädgårdsmästaren. Jesus både kan och vill hjälpa oss med ogräset som dyker upp där vi minst anar det. Programserien syftar till att peka på Jesus som både har omsorg om oss och som kan förvandla våra trasiga hjärtan till vattenrika trädgårdar med en källa som aldrig torkar ut. Den källan är inte beroende av våra yttre omständigheter utan är en levande ström som kommer från Guds tron och som läker hjärtats sår. Hos Jesus finns det ultimata fläckborttagningsmedlet och han är den som kan ta hand om vår smutstvätt.

Några personer har hjälpt till att provlyssna på avsnitten. Följande respons kom via Messenger:

Tack för den avkopplande och rogivande andakten. Det var varmt, kärleksfullt, med tillgivenhet och lugnande musik.

Tack för den fina andakten som heter fåglarna. Värme i rösten och ett gudomligt uttryck. Nu kommer jag att sova gott i natt.

TWR Women of Hope är en global verksamhet som riktar sig till kvinnor. Bön är själva ryggraden och språngbrädan i allt som görs. Tusentals förebedjare tar del av en månatlig bönekalender som översätts och distribueras till församlingar, grupper och enskilda i 125 länder. Program produceras av lokala medarbetare för att kunna fånga upp kvinnors behov i den egna kulturella kontexten. Det mest omfattade produktionen är Women of Hope som både ger praktisk vägledning i vardagen och visar på Guds stora omsorg och kärlek till lyssnarna. Programmet produceras på mer än 70 språk.

Exempel på andra internationella program:

- Hidden Treasures är ett program som har tagits fram i samarbete med European Freedom Network. Målgruppen är kvinnor som har hamnat i trafficking och prostitution.
- Programserien Healing Voice riktar sig till kvinnor i Etiopien som lider av fistula.
- Portraits of Hope är ett samarbetsprojekt med organisationen Jesusfilm.org. TWR Women of Hope inbjöds att göra en ljuddramatisering av filmen om Maria Magdalena.

Norea förmedlar ditt stöd till program som riktar sig till kvinnor i Ukraina, Kroatien, Karakalpakstan (autonom republik i Uzbekistan) och Nordkaukasien.

I Sverige finns programserien Hannas Café där olika kvinnor delar sina vittnesbörd. Nyttillskottet är programmet Hjärtats Trädgård. Norea tar även aktiv del i utvecklingen av programserien Hidden Treasures. Kontakta oss om du vill vara med i TWR Women of Hopes globala bönenätverk. När pandemin är över besöker vi gärna din församling, förening eller bönegrupp för att berätta mer om verksamheten.





# Jesus och barnen

Från filmserien "Gilla Jesus"

## Jesus älskar alla barnen

"Jesus älskar alla barnen, alla barnen på vår jord," har många av oss sjungit i den från början amerikanska barnsången med text av baptistpastorn C. H. Woolston. Denne pastor var verksam i Philadelphia för cirka hundra år sedan och den som söker på hans namn kan hitta bilder där han undervisar skolor av barn, gärna med sin lejonunge i händerna för att illustrera något eller kanske helt enkelt för att skapa nyfikenhet på vad han kunde ha att säga. Sångens budskap, att varje barn oavsett bakgrund är älskat av Gud, är ständigt aktuellt och 2021 är ett år då Norea valt att satsa särskilt på barnen.

När man vill nå ut med evangeliet behövs två saker. Dels behöver det man förmedlar verkligen bära bibliska sanningar om Kristus och människan, dels behöver det sägas på ett sätt så att någon faktiskt lyssnar. Detta gäller i synnerhet när vi vänder oss till barnen. Kanske kan det då vara bra att ha en lejonunge, men det har vi inte. Däremot har vi medieformatet tecknad film.

## Jesus mättar 5000

När den här texten skrivs är årets första översättning av en australisk film färdig. Det är en tecknad film om när Jesus mättar 5000 människor. Det är en enkel produktion utan repliker, men med berättarröst. Sådana räknar vi med att göra en hel del av.

## Gilla Jesus!

Gilla Jesus är en serie om fem korta avsnitt om Jesu livsgärning presenterad utifrån Petrus perspektiv. Jesus döps, kallar lärjungarna, botar sjuka, förkunnar, dör och uppstår. Dessa filmer kommer från den australiska webbplatsen Max7 för barn. De svenska rösterna görs huvudsakligen av elever vid Strandhems bibelskola.

## Sånger

Vi hoppas att under året kunna börja producera karaokeversioner av kristna barnsånger. Liknande filmer i varierande kvalitet med sekulära barnsånger har väldigt många visningar på Youtube, men där finns inte mycket kristet sådant material. Med dessa videor vill vi nå barn som sitter i tv-soffan med sina föräldralediga mammor och pappor.

## Hjälp oss

Den här satsningen innebär många nya arbetssätt för oss. Vi tror att det vi gör kan bli betydelsefullt för barnfamiljer i Sverige, men det tar mycket tid och därmed resurser, även om vi arbetar kostnadseffektivt. Så här kan du hjälpa oss:

- Be för barn som växer upp i Sverige att de skall få höra berättelserna om Jesus och att en tro skall få växa hos dem.
- Be för vårt arbete med barnprogram.
- Kolla in det vi gör och visa eller tipsa barn och barnfamiljer i din närhet.
- Skänk en särskild gåva till produktion av kristet barnmaterial.



## VILL DU LYSSNA?

Noreas material kan du titta på eller lyssna till på flera olika sätt:

- Via vår webbplats: [noreasverige.se](http://noreasverige.se).
- Via vår mobilapp "Norea", som finns för iPhone och Android.
- Via vår Youtube-kanal Norea Sverige.
- Serien "Välkommen till Sverige" kan du lyssna på i mobilappen med samma namn.
- Lyssna till våra program via någon av de närradiokanaler som sänder dem.
- Via de flesta podtjänster – sök på Noreas programtitlar.
- Kontakta Noreas kontor om du vill ha hjälp att hitta TWR:s program på andra språk än svenska.



## VILL DU VETA MER?

Löpande information och inspiration kan du ta del av på flera sätt:

Löpande information och inspiration kan du ta del av på flera sätt:

- Noreanytt – Kontakta Noreas kontor för en gratis prenumeration på den tidning du just nu läser.
- Följ oss på Facebook. Vi heter Norea Sverige.
- Webbplatsen: [noreasverige.se](http://noreasverige.se)



## VILL DU STÖDJA VÅRT ARBETE?

Norea är en fristående, ideell förening, helt beroende av förbön och gåvor från enskilda och församlingar. Själva tycker vi att det vi gör är värdefullt. Om du vill hjälpa oss ekonomiskt så finns det flera sätt:

- Plusgiro, konto: 52 41 80 - 7
- Swish, nummer: 123 514 20 54, eller scanna QR-koden här på sidan
- Bli regelbunden givare via autogiro. Blankett finns på vår webbplats, men kan också beställas från Noreas kontor.

• Kollekt: Presentera gärna Norea för din församling och be dem att tänka på oss när de planerar kollektändamål.

• Facebook: Via vår Facebooksida kan du ge en gåva. Du kan också starta en egen insamling till Norea för att till exempel uppmärksamma en bemerkelsedag.

• Norea Sverige är en ideell förening och du kan bli medlem genom att kontakta expeditionen.

