

noreanytt

NR 1 2020



NOREA SVERIGE

Norea Sverige är en ideell missionsorganisation som sprider evangeliet via elektroniska medier. Vi har som mål att nå människor med det kristna budskapet, såväl i Sverige som utomlands. Detta vill vi göra tillsammans med andra kristna organisationer, församlingar och människor runt om i Sverige och i världen.



TWR (TRANS WORLD RADIO)

Norea Sverige är svensk nationell partner till den världsomspännande mediemissionsorganisationen TWR, "Trans World Radio". TWR vill via massmedia förkunna evangeliet om Jesus Kristus till hela världen, så att bestående frukt skapas. Detta görs för närvarande på drygt 230 språk i 190 länder.



TWR WOMEN OF HOPE

TWR Women of Hope vill förmedla hopp, som finns hos Jesus Kristus, särskilt till kvinnor runt om i världen. Genom radioprogrammet Women of Hope blir lyssnare stärkta och får kunskap inom många viktiga områden. Tusentals kvinnor förenas också i bön för sina med-systrar utifrån en månadskalender som sprids på 120 olika språk.



SAT-7

Dygnet runt sänder SAT-7 kristen tv över Nordafrika och Mellanöstern, från Casablanca i väster till Kabul i öster. En kanal sänder på arabiska, en på turkiska och en på persiska. Dessutom drivs en barnkanal på arabiska.



MEDIEMISSION ÖVER ALLA GRÄNSER
– TILL TRO, LIV OCH EFTERFÖLJELSE.

NOREANYTT
Tidningen utkommer med 4 nr/år.

**Frivillig
prenumerationsavgift**
inom Sverige: 150 kr/år

REDAKTÖR
David Castor

ANSVARIG UTGIVARE
Per Runeson

GRAFISK FORM
Norea Sverige/Design för Livet

TRYCKERI
Tryckeriet i Älmhult
www.atryck.se

OMSLAGSBILD
Foto: Patrick Schneider,
Unsplash

Större glädje



Foto: Patrick Schneider

liknelsen om det förlorade fåret står det att herden lämnade de 99 för att ge sig ut och leta efter det hundrade fåret, det förlorade. Där han mest behövdes var alltså inte hos dem som redan satt säkra i fållan. De kunde gott få underhålla varandra en stund, men herden gav sig ut i mörkret för att finna fåret som sprungit bort.

Som kristen kan man emellanåt få för sig att mission är ett av kyrkans verksamhetsområden, något som säkert är bra och riktigt, men ändå perifert för de flesta av oss. Det är andra som sköter den saken. Det är inte rätt tänkt. Herden själv, den gode herden, prioriterar sökandet efter de förlorade högre än närvaron bland de funna. Kanske hör vi därför oftare vittnesbörd om under och ”spännande” kristendom från missionsfälten än från vår egen församlingsgemenskap. Det är viktigt för Jesus att nå fram. Det blir större glädje i himmelen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig.

Vi omges i vår vardag av massor av människor som inte alls känner Gud. Det är en stor uppgift att bedriva mission i vårt land. Samtidigt är vi som kristna en del av den världsvida kyrkan och med henne utsända att göra alla folk till lärjungar. Norea bedriver mission både i Sverige och Finland och ute i världen och du är välkommen att vara med. Du kan be för arbetet, du kan understödja det ekonomiskt och om du vill kan du höra av dig för att få veta vad du kan bidra med praktiskt.

När 2020 inleds har vi många idéer inför framtiden. Vi vill göra enkla produktioner för att kunna producera mer än tidigare, men vi vill också göra en del mer avancerat med hög kvalitet. Videoformatet är ganska nytt för oss, men det ger spännande möjligheter, inte minst genom översättning. Barnen är en målgrupp som vi vill nå ut mer till. Idéer finns – håll ögonen öppna efter nyheter under året.

Samtidigt fortsätter vi att stödja internationell mission. Vi fortsätter en process där vi alltmer fokuserar på

områden med stark muslimsk närvaro. I år börjar vi stödja arbete i södra Ryssland. Vi är fast förvissade om att muslimer behöver få lära känna Jesus. Vittnesbörden är många från dem som upptäckt en nådefull Gud som bryr sig om sina barn.

Gläd dig med himmelen; herden finner fortfarande sina borttappade får.



David Castor
Missionsledare

NOREA SVERIGE

Östergatan 20,
262 31 Ängelholm
Telefon: 0431-41 47 50

norea@noreasverige.se
www.noreasverige.se

NOREAS STYRELSE

Per Runeson, Hanna Hagström,
Emma Norrsén, Rebecka Hector,
Gunilla Bäcks, Marianne
Björk Kellgren, Carl Eric Svensäter

ORG. NUMMER

837600-8531

GE EN GÅVA

PlusGiro: 52 41 80-7
Bankgiro: 5896-5831
Swish: 1235142054

Om gåvor ges till specifika ändamål, som ligger utanför våra projekt, eller om insamlingsbehovet blir fyllt, förbehåller vi oss rätten att använda gåvorna för andra liknande ändamål.

GÅVOR FRÅN UTLANDET:

IBAN: SE44 9500 0099 6026 0524 1807
BIC/SWIFT: NDEASESS

Noreas utlandsstöd 2020



Centralasien

Program: Power in Persecution
Språk: Ryska och uzbekiska
Stöd 2020: ca \$10 000
Projektnummer: 48

Foto: Nurgeldy



Uzbekistan

Program: Women of Hope
Språk: Karakalpakiska
Stöd 2020: ca \$3 300
Projektnummer: 51

Foto: Michal Huniewicz



Kroatien

Program: Women of Hope
Språk: Kroatiska
Stöd 2020: ca \$8 300
Projektnummer: 43

Foto: Elena



Ukraina

Program: Women of Hope
Språk: Ukrainska
Stöd 2020: ca \$9 600
Projektnummer: 46

Foto: Rosie Payne



Ryssland

Program: Woman of Hope
Språk: Ryska
Stöd 2020: ca \$8100
Projektnummer: 52
(Program inte slutgiltigt beslutat när detta skrivs)

Foto: Emmanuel Dyan



Iran

Program: Persian Oral Bible
Språk: Persiska
Stöd 2020: ca \$7 400
Projektnummer: 45

Foto: Ninara



Bosnien-Herzegovina

Program: Treasures of Wisdom
Språk: Bosniska
Stöd 2020: ca \$6 700
Projektnummer: 49

Foto: Andres Rodriguez



Mellanöstern/Nordafrika

Program: Ala's Diary
Språk: Arabiska
Stöd 2020: ca \$4 000
Projektnummer: 44

Foto: Dan



Eritrea

Program: Flera
Språk: Tigrinja, Tigre, Kunama
Stöd 2020: ca \$5 600
Projektnummer: 50

Foto: TWR, Marli Spieker

Mellanöstern/Nordafrika

Program: SAT-7:s tv-sändningar
Språk: Arabiska, farsi, turkiska
Stöd 2020: Gåvomedelsberoende
Projektnummer: 69



Foto: SAT-7

Personerna på bilderna har ingen relation till Norea eller TWR.



Evinfängelset där politiska fångar ofta hålls.



Gatubild från Teheran

Foto: Pierre Le Bigot

Persian Oral Bible

Den 21 augusti 2016 var Ramiel Bet-Tamraz på picknick norr om Teheran med fyra kristna vänner. Plötsligt avbröts de av polisen som fängslade dem. Ett par av vännerna har dömts till mångåriga fängelsestraff, men Ramiel kom undan med fyra månader för hot mot rikets säkerhet. Ramiel är 35 år och gift med Ninebra. Han kom till det ökända Evin-fängelset den 7 januari i år. Hans brott, hans vänners brott och mer än 200 andra kristnas brott sedan 2018 är att de tror på Jesus i Iran.

Ramiel, fängslad för sin tro



Säkerhetstjänstens ledare, Mahmoud Alavi, uttryckte i ett tal i maj 2019 oro över att kristendomen sprider sig i Iran. Han talade om att det är vanligt folk som närmar sig kristendomen för att de söker en religion som

skänker dem frid. De menar att islam inte är den fredsreligion som hävdas. Det märks på att de olika muslimska ledarna så sällan är överens.

De kristna i landet må inte vara överens med Alavi om mycket, men att kristendomen växer håller de med om. En av dem, Raizal, säger att det 1990 fanns 100 000 kristna i Iran, men att de nu är över 3 000 000. De flesta organisationer ger mer försiktiga antal: Open Doors anger 800 000 och Operation World 500 000.

Eftersom kristna kyrkor är förbjudna är det via digitala medier man firar sina gudstjänster. Via till exempel Skype deltar många iranier i gudstjänster i Europa och Nordamerika.

Norea stöder sedan många år sändningen av ett program som på

engelska kallas "Persian Oral Bible" ("Muntlig bibel på persiska"). Programmet är på persiska, det vanligaste språket i Iran, Afghanistan och Tadzjikistan, och är ett enklare bibelstudieprogram som i första hand riktar sig till människor med svag eller ingen läsförståelse. Genom bibelläsning, förklaring och vittnesbörd, får lyssnare som lever långt från kyrkor och kristna gemenskaper en möjlighet att komma till tro och växa i tro. Vittnesbörden kommer från kristna med shiamuslimsk bakgrund och bibelläsningen sker i dramatiserad form, med till exempel olika röster för olika personer och med illustrerande bakgrundsljud. Totalt består serien av 130 femtonminutersavsnitt som producerades för runt femton år sedan och sedan dess sänds återkommande över nästan hela Iran och Tadzjikistan samt delar av Afghanistan.



WOMEN OF HOPE I KARAKALPAKISTAN

Kvinnor i den lilla staden Moynaq.

Norea har under flera år förmedlat ekonomiskt stöd till TWR Women of Hope i Ukraina och Kroatien. Sedan 2019 går gåvorna även till Karakalpakistan som är en autonom republik i Uzbekistan vid den uttorkade Aralsjön. Radioprogrammet Women of Hope produceras på flera olika språk i den centralasiatiska regionen. Av säkerhetsskäl nämns varken namn eller land i följande artikel.

Jag arbetar på ett skrädderi. När jag går till arbetet på morgonen sätter jag på mig hörlurarna och börjar lyssna på era program. Folk tror att jag lyssnar på musik, men jag hör på Guds Ord. Jag gillar familjeprogrammen, vittnesbörden, predikningarna, Vägen genom Bibeln, Women of Hope och andra program. Min svägerska gör på samma sätt. Vi arbetar med händerna, men vi lyssnar på sådant som bygger upp våra själar. Tack så väldigt mycket för ert program.

Responser kommer från en kvinna som lyssnar på radioprogrammet Women of Hope i den centralasiatiska regionen. Hon är en av de cirka 72 miljoner människor som bor i området.

Kristendomen förr och nu

I gamla tider beboddes området mestadels av nomadstammar. Kristendomen nådde området tidigt, men fick litet utrymme efter islams intåg på 700-talet. De sista kristna rester-na fördrevs av Timur Lenk och hans ättlingar på 1400-talet. Det var först

i mitten av artonhundratalet, när de ryska jordbruksarbetarna kom, som den ryskortodoxa kyrkan etablerades. Den sågs som den icke-etniska folkgruppens religion.

Under sovjettiden kontrollerades och förföljdes alla religionsutövare av statliga myndigheter och flera generationer växte upp som ateister. I slutet av den sovjetiska eran lättade trycket och människor fick frihet att utöva sin religion. Det resulterade i att många människor sökte sig till nyetablerade kyrkor. Men motståndet mot missionärerna växte och islam blev mycket aktiv. Religionsfriheten ersattes med stränga restriktioner.

I dagens Centralasien riskerar kristna att utsättas för allvarlig förföljelse. Den centralasiatiska kyrkan är ung och många barn som växer upp i kristna familjer lever med vetskapen om att mamma och pappa när som helst kan arresteras och fängslas. Att förbli stark och lita på Gud när livet är svårt är en av de första sakerna som de troende behöver lära sig.

TWR Women of Hope i Centralasien

Men trots allt motstånd är medarbetarna inom TWR Women of Hope i Centralasien ivriga att förmedla evangeliet till sina medsystrar via radion.

– Med stor glädje och entusiasm producerar teamen program, säger den regionala koordinatören för Centralasien.

Medarbetarna i Centralasien fick möjlighet att träffas. Det var mycket betydelsefullt att kunna dela sina erfarenheter med varandra. De berättade om sår som hade helats och att de lever i en kultur där begreppet förlåtelse inte existerar utan bara blind lydnad. Deras egna erfarenheter hjälper dem att på ett empatiskt sätt möta sina lyssnare som går igenom sådant som de själva har mött.

– Jag måste säga det en gång till: För mig personligen är Women of Hope till stor välsignelse och det är så underbart att vi kan erbjuda ett sådant innehåll till kvinnor som känner sig hjälplösa och lever under hopplösa omständigheter. Gud är så god som



Foto: Christopher Rose

Traditionella jurtor i den Karakalpakiska öken.



Christopher Rose

Marknad i centralasien.

har utrustat oss med ett sådant bra verktyg och en mikrofon för att kunna proklamera Guds stora kärlek till människorna. För att övervinna vår svaghet påminner vi oss själva om att vi bor i ett muslimskt land och vi vet inte hur mycket tid som återstår för oss att kunna sprida evangeliet. Vi vill uppmuntra alla andra att leva enligt Guds Ord så att människor runt omkring oss kan se Kristi ljus i oss” berättar en av medarbetarna.

Delade berättelser och respons från lyssnare

En annan medarbetare i de centralasiatiska teamen delade en berättelse om hur även barn får vara viktiga redskap i Guds hand:

Jag besökte min familj och våra släktingar som bor långt ifrån oss. Det var ett mycket fullspäckat besök, men bra. Min största glädje var när jag slutligen kunde be öppet och fritt med hjälp av Herren och min dotter. En intressant situation uppstod. Min femåriga dotter började plötsligt be för sin pappa, sina bröder och andra mitt bland mina släktingar. Min mamma och min syster började lyssna på hennes böner. Sedan bad släktingarna henne att även be

för dem. Så hon började be med sin barnatro för var och en av släktingarna som var samlade. Två av dem sa, 'Amen' mellan hennes böner. Före vår avresa berättade jag för min mamma och syster att jag dagligen brukade be om Guds välsignelse över dem. För första gången satte de sig inte emot det! Tidigare brukade de säga, 'Om du tror på din Gud, gör det i så fall, men lämna oss utanför!' Tack Herre! Långsamt besvarar han mina böner.

En kvinna som är ensam kristen skrev till ett av produktionsteamet och berättade att hon hamnade i en depression på grund av brist på gemenskap och avståndet till andra kristna. Nu lyssnar hon på Women of Hope och hennes liv har fullständigt förändrats. Hon är fri från sin depression och hon ser meningen med livet igen. Radiosändningarna är nu hennes kyrka.

– Vår pastor reser ofta till en grupp som lyssnar på vårt radioprogram. De berättade för honom att de alltid sätter på radion klockan 21:30 för att lyssna på de kristna programmen. Det var mycket uppmuntrande för oss att få en sådan återkoppling. Många kvinnor kan inte gå till kyrkan på grund av att deras män inte tror eller släktingar som hindrar dem. Det är en välsig-

nelse att de kan höra om Herren via radio, internet och lyssna på cd-skivor.

Tack för att du är med och stöder TWR Women of Hope med dina förböner och gåvor.



TWR Women of Hope ger ut en bönekalender som översätts till över hundra språk. Kalendern anger böneämnen för varje dag och företrädesvis kvinnor världen över ber för dessa, enskilt eller i bönegemenskaper. Norea översätter kalendern till svenska och tigriska och skickar ut den i regelbundna bönebrev. Det är kostnadsfritt att prenumerera på dessa brev och vi kan förmedla översättningar på många andra språk också. Beställ genom Noreas expedition.

Personerna på bilderna har ingen känd relation till TWR eller Norea.



Fyra brev från Marocko

Ahmed från Marocko har lyssnat till Ala's Diary och skickat flera meddelanden till kanalen. Här kan du följa hur tro väcks hos en ung människa.

FÖRSTA KONTAKTEN

Jag har börjat tvivla på Gud: allt lidande och allt ont som händer. Var är han när jag lider? Och ni säger att han finns nära. Hur? Var?

ANDRA KONTAKTEN

Wow! Jag trodde aldrig att ni skulle svara mig. Våra shejker här skulle ha sparkat ut mig för vad jag skrev. Jag är nyfiken på att få veta mer. Får jag ställa några frågor?

TREDJE KONTAKTEN

Jag börjar bli förälskad i Jesus! Hur kan han godta en dålig person som jag?

FJÄRDE KONTAKTEN

Jag bad bönen och känner frid. Men nya funderingar dyker upp hos mig när jag tänker på min familj och om de vet att jag följer Kristus nu. Bed för mig!

Ala's Diary

Ala's Diary (Alas dagbok) är ett ungdomsprogram som sänds på arabiska över stora delar av Mellanöstern och Nordafrika. I programmet hanteras såväl trosfrågor som livs- och livsstilsfrågor. Vilka ämnen som tas upp grundar sig till stor del på omfattande enkäter i Nordafrika och Mellanöstern om vad ungdomar tänker om framtiden vad gäller politik, ekonomi, skolsystem, arbetsliv med mera.

Ala's Diary är mer än ett radioprogram. En viktig del av helheten är att uppmuntra respons på programmen och att följa upp denna, i första hand via sociala medier. Mest kontakt har man med ungdomar i Irak, Algeriet och Libyen.

Produktionsteamet försöker vara kreativa i utformningen av programmet, för att fortsätta att locka ungdomar att lyssna och att reagera på programmen. Det yttersta målet är att få hjälpa unga människor att finna en kristen tro och få en stadig grund att stå på. Till sin hjälp har producenten en grupp tonåringar (15–17 år).

Några avsnittstitlar från 2019: "Varför Jesus?", "Intima relationer", "Planera för framtiden", "Emotionell intelligens", "Den verkliga relationen med Gud" och "Förstå generationsklyftan".

Norea på Youtube

Kolla in Noreas Youtubekanal! Se på programmen, gilla kanalen, dela program på sociala medier, bli en aktiv medlemmissionär. Sök på "Norea Sverige" i Youtubes sökfält.

NOREAS SPELLISTOR

Dessa är de spellistor som finns på Noreas Youtube-kanal i början av 2020.

Om jag varit där

Om jag varit där är Norea Sveriges första serie som är producerad specifikt för Youtube. I varje avsnitt dyker David Castor ned i ett avgörande ögonblick i den bibliska berättelsen och funderar kring hur det hade varit att vara där. Det blir korta bibelstudier i berättelsens form. Under 2019 spelades sex avsnitt om Första Moseboken in och under 2020 fortsätter serien genom berättelserna om Mose och ökenvandringen.

Psaltarklanger

Psaltarklanger är korta radiobetraktelser, en utifrån varje psalm i Psaltaren. Under 2020 fortsätter ett påbörjat arbete med att illustrera dessa och släppa dem via Youtube.

Ögonblick med Gud

Ögonblick med Gud är ännu en serie med korta radioandakter, sammanlagt 270 stycken, som illustreras och släpps på Youtube efterhand. Andakterna är skrivna av den norske Norea-pastorn Asbjørn Kvalbein.

På trons väg

På trons väg är fyra serier av illustrerad smågruppsundervisning. Varje serie följer ett tema och består av fem till tio avsnitt à cirka femton minuter. Varje avsnitt avslutas med samtalsfrågor.

Svensk text av Norea

När Norea textar utländska program på svenska hamnar de här. I början av 2020 ligger här en serie av tre uzbekiska bibeldramatiseringar. Norea stöder medlemmission i Uzbekistan och hela Centralasien.

Översatt av Norea Sverige

Utländska program som Norea dubbar hamnar i den här listan. Målsättningen är att den under 2020 skall fyllas på med åtminstone en del program riktade till barn.

The screenshot shows the YouTube channel page for "Norea Sverige". At the top, there's a search bar and navigation tabs for "HEM", "VIDEOS", "SPELLISTOR", "KANALER", "DISKUSSION", and "OM". Below the channel name, there are several video playlists:

- Uppläsningar**: Includes videos like "PÅ 25 Skadeglöje", "PÅ 26 Örnövning", "PÅ 24 Spöla teater", and "PÅ 29 Herran".
- Om jag varit där**: A series of videos featuring David Castor, such as "Om jag varit där 1: i skapelsens gryning", "Om jag varit där 2: Pappa hade rätt", "Om jag varit där 3: Skrivat teater", and "Om jag varit där 4: När staden".
- Psaltarklanger**: Includes "PÅ 1 När vatten", "PÅ 2 Fulk i uppser", "PÅ 3 Så det", and "PÅ 4 I så".
- Ögonblick med Gud**: Includes "OMG 1 Var inte rädd", "OMG 2 En till i Guds dröms", "OMG 3 Du är inte andaktstuffad", and "OMG 4 Fri från ångest".
- På trons väg - hemgruppsmaterial**: A series of videos numbered 1 through 10.
- Svensk text av Norea**: Includes "Bibelberättelser från Uzbekistan".
- Översatt av Norea Sverige**: Includes "The Renewal of All Things (Swedish)".

Vägen genom Bibeln

Vägen genom Bibeln har sänts på svenska närradiokanaler sedan förra seklet och fortfarande finner människor tröst och tillväxt i Noreas största och mest omtyckta produktion. För inget annat får vi så mycket positiv respons.

Vägen genom Bibeln är den svenska översättningen av en från början amerikansk bibelstudieserie, Thru the Bible. Den amerikanska förlagan spelades in runt 1970 och har översatts till över 120 språk. Den svenska översättningen, bearbetningen och inläsningen är gjord av Curt Westman.

Programserien bygger på övertygelsen att Bibeln är sann och pålitlig. Vi tror att Gud använder sitt ord på ett unikt sätt i vars och ens liv för att förvandla oss – hur vi tänker, tror och lever. Bibeln består av många böcker, skrivna av flera olika författare under olika tider. Texterna varierar i genre, stil och språk, men tillsammans ger de en sann bild av vem Gud är och inte minst en sann bild av människans relation till Gud. Ofta får en vers eller en berättelse i Bibeln djupare innebörd när man läser den i ljuset av andra skriftställen. Skrift skall med skrift förklaras, framhöll Martin Luther. I detta

har Vägen genom Bibeln en av sina styrkor; i utläggningen av ett bibelställe används ofta avsnitt från helt andra delar av Bibeln.

Vägen genom Bibeln består av 1245 avsnitt, ungefär ett per kapitel i Bibeln. Om du väljer att lyssna via vår webbplats eller mobil-app kan du välja precis vilken bibelbok och vilket kapitel du vill få en utläggning av – kanske någon av söndagens texter eller en text som dyker upp i din bibelläsningsplan.

Utdrag om helgelse

I avsnitt 455 om Romarbrevet 6:1–12 undervisas det om helgelse:

”Det är skillnad på rättfärdiggörelse och helgelse. Att bli en kristen innebär inte bara att man blir rättfärdig inför Gud. Det betyder också att det kommer in ett helt nytt liv i vårt hjärta. Det är pånyttfödelsens under. Det betyder inte någon förbättring av vår gamla människa men det betyder att frigöras från vår gamla människa. Det kan endast ske genom evangeliet, men det är endast lagen som får en människa att inse att hon behöver evangelium. Det är alltså skillnad på att bli frälst och motta förlåtelsen och att vandra efter Guds vilja, leva som Jesu efterföl-

jare. Att i Kristus vara rättfärdiggjord inför Gud är helgelsens grund – vi är i Kristus. Helgelse är att den nya naturen växer i en kristen och att den nya naturen får större och större inflytande, för därmed får ju den gamla, medfödda naturen mindre och mindre inflytande. På det sättet omskapas en kristen inifrån och det sker genom att Kristus bor i oss. För den här gärningen, den är det Jesus själv som utför i den troendes hjärta. På samma sätt som rättfärdiggörelsen är Jesu verk, så är också helgelsen Jesu verk. Skriften stadfäster det så kristallklart i första Thessalonikerbrevets femte kapitel, vers tjugotre och tjugofyra: ’Må fridens Gud själv helga er helt och fullt och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår herres Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er. Han skall också utföra sitt verk.’”

Steg för steg

Tävla mot dig själv eller familjen. Regelförslag: En gissning på varje nivå. Poäng för den första nivå man svarat rätt på utan att ändra sig efteråt.

	Land	Person	Årtionde	Yrke	Djur
10 poäng Mästerligt	Huvudstaden heter Nur-Sultan. Landet har drygt 18 miljoner invånare.	Den ena av de stora bronspelarna i Salomos tempel hette Jakin. Den andra delar namn med personen vi söker.	Vatikanstaten erkände staten Israel. 6433 personer dödades av ett jordskalv i Kobe i Japan.	Om en enda man i Bibeln vet vi att han hade detta yrke. Allt som står om honom rör omständigheterna kring hans död.	Profeten Hosea beskriver djuret som godtroget och utan vett.
6 poäng Mycket bra	Världens största land utan havskust utgörs mest av stäpp, öken och halvöken.	Personens odling-sarbete spelar en framträdande roll i Bibelns berättelse om honom.	Nelson Mandela blev president i Sydafrika. Två svenska poliser sköts ihjäl i Malexander.	Några redskap som kan kopplas till yrket: cannolirör, injektionsspruta och zester.	De största finns på Nya Guinea och kan väga 4 kg. Lever främst på frukt och frön.
4 poäng Bra	Landslaget i ishockey brukar kvalificera sig till VM ungefär vartannat år.	Han var son till skökan Rachav och bodde i Betlehem.	Norea Sverige bildades. Tyskland återförenades.	Yrkestiteln används som gammaldags slang för en krona.	Den används som bild för kvinnan i Höga visan.
2 poäng Ibland är det lurigt	Största staden heter Almaty. Landet ingick i Sovjetunionen.	Han var farfars farfar till kung Salomo och gift med en utlänning.	TV 4 började sända. Sverige gick med i EU.	Yrkesinnehavaren har det nog ofta hett om örönen tidigt på morgonen.	I Sverige häckar stads-, skogs-, turk- och ring-x.
1 poäng Alltid något	Landet är till ytan Centralasiens största och gränsar till bland annat Ryssland, Kina och Kaspiska havet.	Du kan läsa om honom i Ruts bok – han gifte sig med henne.	Sverige grävde guld i USA. Filmen Titanic hade premiär.	”Och är du snäller så kan du få, men är du stygger så får du gå.”	Djuret är den vanligaste symbolen för Den Helige Ande.
Facit	Kazakstan	Boas	1990-talet	Bagare	Duva



VILL DU LYSSNA?

Noreas material kan du titta på eller lyssna till på flera olika sätt:

- Via vår webbplats: noreasverige.se.
- Via vår mobilapp "Norea", som finns för iPhone och Android.
- Via vår Youtube-kanal Norea Sverige.
- Serien "Välkommen till Sverige" kan du lyssna på i mobilappen med samma namn.
- Lyssna till våra program via någon av de närradiokanaler som sänder dem.
- Kontakta Noreas kontor om du vill ha hjälp att hitta TWR:s program på andra språk än svenska.
- De flesta av våra program går även att köpa. Kontakta oss om du är intresserad.



VILL DU VETA MER?

Löpande information och inspiration kan du ta del av på flera sätt:

- Noreanytt - Kontakta Noreas kontor för en gratis prenumeration på den tidning du just nu läser.
- Följ oss på Facebook. Vi heter Norea Sverige
- Webbplatsen: noreasverige.se



VILL DU STÖDJA VÅRT ARBETE?

Norea är en fristående, ideell förening, helt beroende av förbön och gåvor från enskilda och församlingar. Själva tycker vi att det vi gör är värdefullt. Om du vill hjälpa oss ekonomiskt så finns det flera sätt:

- Plusgiro, konto: 52 41 80 - 7
- Swish, nummer: 123 514 20 54
- Bli regelbunden givare via autogiro. Blankett finns på vår webbplats, men kan också beställas från Noreas kontor.
- Kollekt: Presentera gärna Norea för din församling och be dem att tänka på oss när de planerar kollektändamål.
- Facebook: Via vår Facebooksida kan du ge en gåva. Du kan också starta en egen insamling till Norea för att till exempel uppmärksamma en bemerkelsedag.
- Norea Sverige är en ideell förening och du kan bli medlem genom att kontakta expeditionen.

